



NIEUWSBRIEF

STICHTING PIKULAN

Stichting Pikulan wil geïnspireerd en in gehoorzaamheid aan de Bijbel en in een goed overleg met betrokkenen daadwerkelijk mee ijveren voor het instandhouden en zo mogelijk uitbreiden van een tiental adoptie- en donatie-projecten in Indonesië.

Mei 2023

Vanuit het bestuur

Het is weer tijd voor onze nieuwsbrief. Wij hopen dat u hiermee een goede indruk krijgt van het reilen en zeilen van Stichting Pikulan. Bijzondere aandacht is er in deze nieuwsbrief voor de reis die in januari/februari heeft plaatsgevonden, door een aantal Pikulan betrokkenen, naar onze projecten in Indonesië.

Door de Covid-perikelen is het een aantal jaren niet mogelijk geweest om Indonesië te bezoeken. Ondanks de vele digitale vergadermogelijkheden, blijft het van groot belang onze betrokkenheid bij onze Indonesische broeders en zusters ook in deze vorm te tonen. Het reisverslag in deze nieuwsbrief toont aan dat er vanuit Indonesië met blijdschap en dankbaarheid op wordt gereageerd, maar ook dat onze ondersteuning nog steeds hard nodig is.

Naast deze belangrijke gebeurtenis zijn we als bestuur bezig geweest om de statuten die in 1996 waren gemaakt, naar de actuele situatie te brengen. Er is de afgelopen jaren veel veranderd qua wet- en regelgeving, zo zijn er bijvoorbeeld met de inwerkingtreding van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen op 1 juli 2021 allerlei zaken aangescherpt en veranderd op het gebied van besturen en het afleggen van verantwoording van onder andere stichtingen. Nu dit geregeld is kunnen we ons weer richten op ons belangrijkste doel: het verlenen van naastenliefde aan onze broeders en zusters in Indonesië in de vorm van financiële ondersteuning.

Bestuurlijk hebben er ook een aantal veranderingen plaatsgevonden. Een aantal "oud gedienden" vonden het tijd worden om hun taken over te dragen. Naast Bouke Baron, jarenlang voorzitter van stichting Pikulan, hebben Nico en Antje Smits, bijna 25 jaar verantwoordelijk voor het secretariaat, het stokje overgedragen aan hun opvolgers. Op onze vrijwilligersavond d.d. 15 april hebben wij bij dit afscheid stilgestaan. Langs deze weg willen wij nogmaals

Bouke, Nico en Antje hartelijk danken voor alle inspanningen die zij voor Pikulan hebben verricht. Met hun nauwe en hartelijke betrokkenheid hebben zij veel betekend voor Pikulan.

Het bestuur bestaat momenteel uit:

- Hielkje Folkerts, penningmeester
- Nynke Dijkstra, secretariaat
- Gaelle Dijkstra, namens de Kringloopwinkel
- Siebe Vlasma, namens de Promotors van de projecten
- Hinke de Vries, bestuurslid
- Sander Smids, voorzitter

Inmiddels zijn we direct en indirect betrokken bij circa 1.000 adoptiekinderen en wat ons betreft stopt het daar niet bij. Dankzij de adoptieouders en vrijwilligers kunnen we steeds meer kinderen en projecten (aanvullend) ondersteunen. Nieuwe adoptieouders zijn overigens nog steeds erg welkom.

Secretariaat:

Nynke Dijkstra
W. www.pikulan.nl
E. secretariaat@pikulan.nl

Adoptiegelden:

NL 43 INGB 0006 2734 00
t.n.v. Stichting Pikulan,
Surhuisterveen

Giften en donaties:

NL 75 INGB 0009 1000 83
t.n.v. Stichting Pikulan
Surhuisterveen

De kringloopwinkel speelt een belangrijke rol bij Pikulan en realiseert ondanks de aangepaste openingstijden weer prachtig mooie omzetten dit jaar. Wij zijn dan ook blij en dankbaar voor de inzet van de vele vrijwilligers die de kringloopwinkel draaiende houden. Het is vaker gezegd en geschreven, maar we willen toch deze betrokken kringloopvrijwilligers hartelijk danken voor hun inzet. Dankzij jullie inzet kunnen we zoveel extra doen voor mensen in Indonesië die het hard nodig hebben.

*Hartelijke groet,
Bestuur Stichting Pikulan*



Reisverslag Indonesië

Begin 2023 heeft een afvaardiging van het bestuur en een aantal promotors de reis naar Indonesië gemaakt. Hierbij zijn de projecten bezocht en is met de besturen van de projecten gesproken over hun visie op de toekomst van hun project en de samenwerking met Stichting Pikulan. Uiteraard waren er ook ontmoetingen met de adoptiekinderen. Onderstaand het verslag van deze reis.

Week 1

De Pikulan-reisgroep bestaat uit Kees, Annelies, Elzerd, Griet, Siebe, Feikje, Harry en Hielkje. We vliegen op maandag 16 januari vanaf Schiphol naar Jakarta. Daar worden we verwelkomd door Ismi Purwati, onze medewerker in Indonesië die gedurende de hele reis onze reisleidster is.

Op woensdag is er een kennismaking met het projectbestuur in Jakarta en wordt een bezoek gebracht aan Warakas en de school van Ibu Wisnu. Op donderdag gaan we naar Purwokerta op Midden-Java, waar we worden ontvangen door Martha die projectmanager is van Talang Kasih Banyumas. Op vrijdag bezoeken we de Christelijke lagere school Bina Harapan, hier ontmoeten we ook de adoptiekinderen van de Christelijke lagere school Klampok. We worden getraakteerd op verschillende voorstellingen, echt genieten!

Daarna brengen we een bezoek aan de Theologische hogeschool STT Diakonos. De met hulp van Pikulan gebouwde keuken en eetzaal kan nu met eigen ogen worden bekeken. De mensen zijn er echt blij mee. We vervolgen onze reis naar Magelang waar Chris en Ati ons

verwelkomen. Vanuit de opbrengsten van de Pikulan-kringloopwinkel worden hier studenten van de Theologische school gesponsord. Ook ontmoeten we hier adoptiekinderen die een prachtig welkomstlied ten gehore brengen. Op zaterdag reizen we verder naar Ambarawa en bezoeken we een school die onderdeel is van het schoolgeld-project. Ook hier worden we weer groots onthaald en worden we verrast met een prachtige show.

Hierna reizen we door naar Semarang, waar we de door Pikulan gesteunde blindenschool bezoeken. Wat doen deze mensen goed werk. Twee kleine meisjes spelen op een keyboard en er is een optreden van de kinderen van de basisschool. Na deze schoolbezoeken gaan we naar het hotel waar we een bespreking hebben met mevrouw Darmayanti en het projectbestuur. Er is een nieuw bestuur aangetreden met jongere mensen, ze zijn enthousiast en willen graag aan de slag.

Op de eerste zondag in Indonesië bezoeken we een kerkdienst in Semarang. Na een solozang van Siebe zingen we spontaan met zijn allen nog 'Lichtstad met uw paarden poorten'.



Week 2

Op maandag is er een kort bezoek aan de school Triwindu in Solo. Daarna splitsen we ons op en gaan Elzerd, Griet, Siebe en Feikje naar Madiun om te spreken met Rudia en Daniël. Daarna reizen zij alvast door naar Batu. Samen met mevrouw Theedens leggen ze daar enkele bezoeken af.

Kees, Annelies, Harry, Hielkje en Ismi brengen eerst een bezoek aan de school Adiasa Kanisius in Wonogiri en gaan van daaruit naar Baturetno waar een bezoek aan de kliniek Pancasilia en een gesprek met zuster Paulien op de planning staat. Op dinsdag brengen ze nog een bezoek aan de school Jamprit en aan enkele adoptiekinderen die in de buurt van de kliniek wonen. Daarna vertrekken ook zij richting Batu om zich daar weer bij de anderen aan te sluiten. In liefde gedenken wij daar de oprichter van het project in Batu, samen met moeder Theedens heeft hij met heel zijn hart alles gegeven voor de minderbedeelden. Het project Batu startte met 16 kinderen en nu zijn er in totaal samen met de Indonesische adoptieouders 141 adoptiekinderen! Om ook een beetje op adem te komen verblijven we enkele nachten in Batu. Op vrijdag reizen we naar Bali waar we zaterdag in Gilimanuk worden opgewacht door Syta.

Op zondag bezoeken we een kerkdienst in de Maranatha kerk in Den Pasar. Er wordt veel gezongen en er worden ook nog kinderen gedoopt. Na de dienst gaan we naar het project Usaha Mulia, Den Pasar. In dit project is altijd veel muziek aanwezig waar we tijdens de fijne ontvangst dan ook van kunnen genieten en we krijgen een mooie bloemenkrans.

Week 3

Op maandag bezoeken we Kolewa waar we worden ontvangen door Syta, Peter en alle medewerkers van Kolewa. De dove kinderen doen een modeshow en



we hebben met elkaar gesjoeld. We ontmoeten drie kinderen en hun moeders. Deze kinderen zouden de volgende dag op kosten van Pikulan geopereerd worden.

Later op de dag brengen we ook een bezoek aan de dovenschool, daar krijgen de kinderen les in gebarentaal. Voor de school stond een roestige schommel en nadat hiervoor een voorstel werd gedaan is er een aantal dagen later met toestemming van Pikulan een nieuwe schommel geplaatst.

Helaas moeten Elzard en Griet wegens familieomstandigheden de reis voor-

tijdig afbreken en vertrekken weer richting Nederland. Voor de rest van de groep is dinsdag de eerste 'vakantiedag'. Woensdagmorgen hebben we een bespreking met Maria, de projectmanager in Batulelling.

Op vrijdag gaan Harry, Siebe en Kees nog langs bij Sjaki Tari Us. Hier maken ze kennis met de kinderen met o.a. autisme en het syndroom van Down die in dit project naar school gaan. Lerares Iluh legt uit hoe het project tot stand is gekomen en hoe het de kinderen vergaat. We zijn onder de indruk, mooi dat deze kinderen een kans krijgen waar de overheid achterblijft als het gaat om

onderwijs aan gehandicapte kinderen. Vrijdagavond nemen we met een etentje afscheid van Ismi. We hadden ons geen betere reisleidster kunnen wensen! Na een aantal rustige dagen is het dinsdag en is het alweer voorbij. Terugkijkend was het een intensieve maar mooie en waardevolle reis waarbij we goede indrukken van de projecten hebben kunnen krijgen. We zijn dankbaar dat we dit mee mochten maken maar we kijken er ook naar uit om weer naar huis te gaan.

De Pikulan-reisgroep 2023

Afgestudeerd!

Dit is Arif, uit het lepradorp. Hij is een slimme jongen en heeft een mooie opleiding (Waterbouwkunde) aan de universiteit gevolgd.

Hij is jarenlang gesponsord door Pikulan maar vanwege zijn leeftijd is de adoptie gestopt en heeft zijn familie het laatste studiejaar zelf betaald. De diploma-uitreiking was op 20 december 2022. Hij werkt nu als scheepssupervisor op de scheepswerf



Wie wil Fiveten sponsoren?

Dit is Fiveten, ze is 6 jaar oud. Ze woont met haar ouders en zusje in het lepradorp. Moeder is huisvrouw, vader (hersteld van Lepra) pakt werk aan wat hij kan krijgen. Wie wil Fiveten sponsoren?

Meer informatie is verkrijgbaar bij de promotor Bertine Knol-van Vliet via hoibertine@hotmail.com

Wordt u de adoptieouder van Victor?

Victor Surya Dwi Prasojo (24-06-2011) woont samen met moeder Tukini, een oudere broer en grootouders in een heel armoedig huisje in de plaats Baturetno. De vader heeft het gezin verlaten en moeder moet nu alleen de kost voor het gezin verdienen. Wordt u misschien de adoptieouder van Victor? Meer informatie is verkrijgbaar bij de promotor Harry Folkerts via henhfolkerts@live.nl

Oproepen

- Wilt u ook anderen in uw omgeving vragen zich als financieel adoptie-ouder aan te melden? Met nog meer hulpouders kunnen we nóg meer kinderen helpen!
- Giften ontvangen we graag op NL75 INGB 0009 1000 83. Vermeld wel het project of naam en nummer van uw kind waarvoor de gift is bestemd en ook uw naam van de afzender zodat wij weten wie de gever is.
- Alle gulle gevers waarvan wij geen naam en adres weten: heel hartelijk dank!
- De adoptiegelden dienen overgemaakt te worden op banknummer NL43 INGB 0006 2734 00 t.n.v. Stichting Pikulan, Surhuisterveen.



Een promotor vertelt

Mijn verhaal met Pikulan begint al in mijn kindertijd. Mijn ouders namen mij 2x mee naar Indonesië, naar het lepradorp. Prachtig was dat, wij speelden met de kinderen in het lepradorp en maakten vrienden voor het leven. Mijn vader werd promotor van het lepradorp en in 2007 heb ik het van hem overgenomen, en nu mag ik het nog steeds voortzetten.

Ik ben daarna nog 3x op reis geweest naar het lepradorp, ook mijn kinderen kon ik het daar laten zien. Tussendoor ben ik ook nog promotor geweest van Usaha Mulia in Bali en Tanjung Priok in Jakarta.

In het lepradorp zijn momenteel 179 inwoners waarvan er 37 mensen lepra hebben, in de leeftijd van 34-70 jaar. De

projectmanager van het lepradorp is Maria, al vele jaren een vriendin van mij. Het is heel leuk om samen dit te doen voor Pikulan.

Er zijn momenteel 39 adoptiekinderen in dit project, zij krijgen hun schoolgeld uit Nederland van adoptieouders. Hiervan kunnen ze naar school en sommige kinderen leren ook nog verder dan de middelbare school en komen uit op de universiteit. Afgelopen maanden zijn 2 adoptiekinderen geslaagd voor hun studie aan de universiteit. Met een mooi diploma op zak kunnen ze nu hun eigen geld gaan verdienen en ook hun familie helpen, die allemaal wel te maken hebben met armoede.

Pikulan stuurt elk half jaar geld om rijst te kopen voor de inwoners. Elk gezin krijgt 6 kilo rijst per maand en elke 2 maanden krijgen de inwoners zeep/shampoo. Afgelopen jaar kreeg het lepradorp ook een gift om te besteden voor ouderenzorg. Er zijn voedselpakketten uitgedeeld aan de mensen die het nodig hadden.

Op de wachtlijst heb ik nog 6 kinderen staan die een adoptieouder zoeken. Hoor ik van u?

Hartelijke groeten van
Bertine Knol-van Vliet



Giften

Wilt u een gift overmaken? Dit kan door onderstaande QR-code te scannen of door via internetbankieren uw gift over te maken op bankrekeningnummer NL75INGB0009100083.

Terima kasih (hartelijk dank)!



In memoriam Baukje van der Wijk

Op 11 januari jl. is op 96-jarige leeftijd de naamgever van Pikulan overleden. Baukje van der Wijk was destijds de eerste secretaresse. Op 19 augustus 1985 kwam het bestuur voor het eerst bijeen. De naam Pikulan heeft de volgende uitleg: de pikul is een stok die je over je schouders draagt, aan het ene uiteinde bevindt zich Indonesië, aan het andere einde Nederland. De toenmalige werkgroep, nu alle vrijwilligers, vormen de schouders waarop de draagstok rust. Baukje bezocht voor het eerst Indonesië in 1975 en hield daarna met haar man Haysprekbeurten. Wij zijn Baukje erg dankbaar voor wat zij voor onze vrienden in Indonesië heeft betekend.

Wijziging secretariaat

Nadat Nico en Antje Smits 25 jaar (!) het secretariaat van Stichting Pikulan hebben behartigd heb ik het stokje per 1 maart 2023 van hen overgenomen. Ik hoop de komende jaren een bijdrage te mogen leveren aan het mooie werk dat deze stichting in Indonesië doet!

Hartelijke groet,
Nynke Dijkstra