



NIEUWSBRIEF

STICHTING PIKULAN

Stichting Pikulan wil geïnspireerd en in gehoorzaamheid aan de Bijbel en in een goed overleg met betrokkenen daadwerkelijk mee ijveren voor het instandhouden en zo mogelijk uitbreiden van een tiental adoptie- en donatie-projecten in Indonesië.

November 2022

Vanuit het bestuur

Hielkje en Harry Folkerts en het Pikulan virus

Het zal ongeveer 2001 geweest zijn dat Jaap van der Meer bij ons op de zaak kwam. Hij wist dat Hielkje goed met internet bankieren over weg kon. Daarom van hem de vraag zou je dit ook voor de Stichting Pikulan willen doen, "Het is niet te veel werk".

Na even bedenktijd gevraagd te hebben, want ik moest het wel naast mijn dagelijks werk doen, heb ik ermee ingestemd. Op dat moment kon ik, en vele anderen met mij, niet vermoeden dat Pikulan een enorme groei zou gaan doormaken. De kringloop was toen gevestigd aan de Vierhuisterweg. Deze ging ook mee in de groei en verhuisde daardoor later in april 2015 naar de Dellen.

De omzet ging flink omhoog dankzij de mooie inbreng van goederen en niet te vergeten het vele werk wat door de vele vrijwilligers werd verricht. Het aantal adoptie kinderen is ook enorm geste-

gen. Momenteel worden er ongeveer 850 kinderen geholpen met adoptie of aanvullende studie hulp.

In 2001 ben ik ook voor het eerst met o.a. schoonvader Geert Folkerts, mede oprichter Stichting Pikulan, naar Indonesië oftewel de 'Gordel van Smaragd' geweest. Deze eerste reis heeft een diepe indruk op mij achtergelaten en doen beseffen wat een voorrecht het is dat ik in Nederland mag wonen.

Het zal ongeveer 2008 geweest zijn dat Harry werd gevraagd om promotor van het project in Baturetno te worden. Na de ervaringen van de reis van 2001 en door de vele verhalen over Pikulan van Hielkje en bij ons thuis vroeger, heb ik dit promoterschap op mij genomen.

Promotor zijn betekent onderhouden van de contacten tussen adoptie kinderen en adoptie ouders en het geven van presentaties over het werk van de Stichting Pikulan. Voor het geven van een presentatie kom ik graag bij uw vereniging, kerk of organisatie langs. Hoor ik van u?



Inmiddels zijn er in mijn project 87 adoptie kinderen die financiële steun krijgen van adoptie ouders en opbrengst uit kringloopwinkel. Wij willen graag bij deze een oproep doen aan jongere mensen om eens in de Pikulan keuken te kijken. Het is bijna niet te omschrijven welke voldoening het geeft en welke dankbaarheid je hiervoor terug krijgt.

Kortom: met het Pikulan virus besmet te zijn is iets om trots op te zijn en het geeft dankbaarheid om iets voor de arme medemens in Indonesië te kunnen betekenen.

Secretariaat:

Nico en Antje Smits
Stal 221, 9205 AL Drachten
W. www.pikulan.nl
T. 0512 - 840 258
E. secretariaat@pikulan.nl

Adoptiegelden:

NL 43 INGB 0006 2734 00
t.n.v. Stichting Pikulan,
Surhuisterveen

Giften en donaties:

NL 75 INGB 0009 1000 83
t.n.v. Stichting Pikulan
Surhuisterveen

Een promotor vertelt

Een paar jaar geleden kwam ik als voorzitter van de Diaconie te Lutjegast in aanraking met de stichting Pikulan. De diaconie steunde toen 1 kind en ondertussen zijn dat 3 kinderen geworden.

Om nog meer te weten te komen over hoe Pikulan werkt hebben wij voor een gemeenteavond het promotors echtpaar Elzerd en Grietje uitgenodigd voor een presentatie. Hun presentatie en enthousiasme werkte aanstekelijk en heeft mij doen besluiten dat ik, zodra mijn vroegpensioen inging, me als vrijwilliger ging aanmelden bij Pikulan.

Twee jaar geleden was het zover en kon ik gelijk als vrijwilliger aan de slag in de Kringloopwinkel van Pikulan te Surhuisterveen. Als winkelmedewerker en als chauffeur en bijrijder op de ophaal- en bezorgauto. Diep onder de indruk werd ik van het vrijwilligers team dat steeds maar weer klaar staat om van de winkel een groot succes te maken.

En dit alles voor de kansarme kinderen in Indonesië die door de toegang tot onderwijs met ondersteuning vanuit adoptieouders en onze kringloop winkel een betere start hebben voor hun toekomst. Maar nog steeds had ik tijd over en toen hoorde ik dat er ook nog een promotor werd gezocht voor het

project Triwindu in Solo. Een project op Midden Java met 36 kansarme kinderen. De naam van het project heeft een grote betekenis. Letterlijk vertaald: Gezondheid, Educatie, Economische vooruitgang.

Sinds vorig jaar is daar een project aan toegevoegd nl. Tanjung Priok een project in de hoofdstad Jakarta. In verschillende wijken en een viertal scholen wordt daar samengewerkt om de kansarme kinderen te ondersteunen.

Wekelijks heb ik contact via whats app en e-mail met de projectmanagers ter plaatse. Dit zijn lokale personen die dat werk ook vrijwillig doen en de projecten begeleiden en controleren. Mijn grote wens is om deze projecten te gaan bezoeken. Dit lijkt te gaan gebeuren begin volgend jaar.

Ik doe dit vrijwilligers werk met veel plezier en enthousiasme. Jammer genoeg heeft Covid sinds de start dat ik dit doe een beetje roet in het eten gegooid.

Presentaties voor nieuwe financieel adoptieouders kon ik daardoor niet geven terwijl die zo broodnodig zijn. Maar voor één gat ben ik niet te vangen via de kringloop winkel, e-mails, persoonlijke contacten, mijn betaald werk in een groot hotel kom ik veel mensen tegen en leg dan graag uit wie en wat Pikulan is en doet.

Graag nodig ik u uit om de website van Pikulan te bekijken. Daarop vindt u nog veel meer informatie. www.pikulan.nl



Een hartelijke groet, Kees de Wit.



Gift overmaken

Voorheen voegden we een acceptgirokaart bij zodat u hiermee een gift kon overmaken. De acceptgirokaart verdwijnt. In plaats daarvan kun u onderstaande QR scannen. Maar ook kunt u via internetbankieren uw gift overmaken op banknummer NL75INGB0009100083.

Terima kasih (hartelijk dank).



Brieven en rapporten

Een voorbeeld hoe de ZWO commissie van Kollumerzwaag de gemeenteleden op de hoogte stelt van de correspondentie met hun 5 adoptiekinderen.

Overgangs rapporten

Mits augustus 2022 heb ik via de mail de brieven en rapporten van onze adoptie kinderen ontvangen Hieronder een stukje van één van de brieven om te laten zien hoe dat eruit ziet. Gelukkig krijg ik er een Nederlandse vertaling bij.

In de brieven vragen ze hoe het met ons hier gaat. Ze schrijven dat het met hen en hun familie goed gaat en dat ze over zijn gegaan naar de volgende klas. Vooral de oudere kinderen melden dat het online leren hen erg zwaar valt, en dat ze hopen dat de covid pandemie vlug mag eindigen, zodat ze het komende schooljaar weer meer gewoon op school de lessen kunnen volgen.

Gregorius Risy schrijft het volgende:

Bij online leren heb ik moeilijkheden om huiswerk te doen. Eens in de week moeten wij ons huiswerk naar school brengen. Ik verlang dat ik in de 8ste klas (= 2de klas middelbare school) weer als vroeger naar school kan om samen met mijn vrienden te leren.

Ook bedanken ze ons voor onze financiële bijdrage in de opleidingskosten waardoor ze naar school kunnen gaan.

Ze wensen ons allen Gods zegen toe.

Groet uit de ZWO commissie



**Seek the LORD
while he may be found;
call on him while he is near.**
Isaiah 55:6 (NIV)



Batu,

Ibu Grietje Bijlsma dan ZWO Com Protestantse Gemeente Kollumerzwaag dalam Kasih Kristus terkasih.

Bagaimana kabar pergokong Saat ini? Saya berharap baik dan Sehat -Sehat. Keadaan... Saya dan keluarga Saat ini baik-baik. Sekarang Saya Sudah naik ke kelas 9. Di kelas yang baru ini tentu pelajarannya lebih Sulit, Maka Saya harus belajar lebih giat lagi. Foto copy Raport Saya lampirkan. Saya Senang Apabila Covid-19 ini Sudah berakhir. Sehingga bisa masuk Sekolah Seperti biasa dan

We gaan weer op reis

Zoals u gewend was, ging er eenmaal per twee jaar een promotiereis naar Indonesië. Corona stak daar een stokje voor. Na een oproep voor een volgende promotiereis in de nieuwsbrief reageerden er te weinig mensen.

Deze vorm blijkt niet meer haalbaar. We vinden als Pikulan het toch noodzakelijk om de projecten in Indonesië regelmatig te bezoeken. Het is goed om elkaar weer

persoonlijk te ontmoeten en de zakelijke dingen met elkaar onder de loep te nemen. Pikulan groeit en daar zijn we dankbaar voor, maar we moeten ook

tegelijk kritisch kijken hoe we nog beter kunnen samenwerken. Hiervoor is een nieuwe reis naar Indonesië nodig.

Een aantal mensen vanuit het bestuur en de promotors is bereid deze reis te gaan maken. Deze zal begin 2023 plaatsvinden. Er is opnieuw besloten om voor zover mogelijk alle projecten te bezoeken. Met de besturen van de projecten wordt gekeken wat de visie is van hun project. Er zal voortaan gewerkt worden met een nieuw financieel format.

Uiteraard gaan we zo nog meer zaken bespreken en natuurlijk gaan we ook de adoptiekinderen ontmoeten. Verveling zal in deze reis niet aan bod komen. In de volgende nieuwsbrief zullen we u informeren hoe de reis is geweest. Ook houden we u tijdens de reis op de hoogte via sociaal media. Abonneer u op onze facebook site en kijk met regelmaat op de website. U kunt ons daar volgen.



Een gezonde ontwikkeling voor ieder kind

Pikulan zet zich in voor kinderen van 0 – 19 jaar en soms ouder en heeft in nagenoeg ieder project een kinderprogramma. Voedselschaarste is een van de problemen die een gezonde ontwikkeling van een kind in de weg staat.

Met behulp van uw steun kunnen de armste kinderen naar school, krijgen zij medische zorg en de mogelijkheid binnen het project God persoonlijk te

leren kennen (dit geldt ook voor Moslim kinderen). Als de ouders financieel worden geholpen, is er meer ruimte in het gezin voor een goede maaltijd.

In ons eentje kunnen we niet de hele wereld veranderen. Wel kunnen we beginnen bij het ondersteunen van één kind en hem of haar de mogelijkheid bieden om zich goed te ontwikkelen. Zo bouwen we mee aan de lange termijn.

Deze kinderen wachten op een sponsor:



Anita uit Kasihi Madiun

Dit is Anita (18-5-2010). Zij zit al een paar jaar in het programma, maar wordt uit de Kringloopwinkel opbrengsten gesponsord. Wat zou het mooi zijn wanneer zij adoptie ouders krijgt, met wie zij kan corresponderen. Dit zal haar nog meer stimuleren om haar best te doen op school. Anita is enig kind. Voor 20,- per maand kan zij verder leren en daarna werk gaan zoeken om zich op deze manier te ontworstelen aan een armoedig bestaan. Meer informatie is verkrijgbaar bij de promotors Fokke en Tietie: fzijlstra@hotmail.com



Joël uit Semarang

Joel is geboren in 2009 en gaat naar een christelijke school in Semarang. Zijn gezondheid is oké. De vader werkt in een fabriek, maar heeft een heel klein inkomen. Hij heeft een oudere zus en een klein broertje. Joël zou het heel fijn vinden wanneer hij Nederlandse sponsorouders krijgt. Meer informatie is verkrijgbaar bij de promotors Gerrit en Aagje: aagjedijkstra@hetnet.nl



Franciscus Safawhidi

Franciscus Safawhidi uit Baturtno is geboren op 30 januari 2013. Zijn vader verkoopt drinkwater en heeft een erg onzeker inkomen. De moeder is bij de kinderen thuis. Franciscus is een rustige en bescheiden jongen en woont met 4 broers/zussen in een heel eenvoudige woning in omgeving Baturetno. Harry Folkerts, promotor, kan u meer over Franciscus vertellen. henhfolkerts@live.nl



Het bestuur van Pikulan wenst u allen een prettige maand december, gezegende Kerstdagen en een gezond en voorspoedig 2023 toe.

Hari Natal Memberkati dan Selamat Tahun Baru yang Sejahtera.

Oproepen

- Wilt u ook anderen in uw omgeving vragen zich als financieel adoptie-ouder aan te melden? Met nog meer hulpouders kunnen we nóg meer kinderen helpen!
- Giften ontvangen we graag op NL75 INGB 0009 1000 83. Vermeld wel het project of naam en nummer van uw kind waarvoor de gift is bestemd en ook uw naam van de afzender zodat wij weten wie de gever is.
- Alle gulle gevers waarvan wij geen naam en adres weten: heel hartelijk dank!
- De adoptiegelden dienen overgemaakt te worden op banknummer NL43 INGB 0006 2734 00 t.n.v. Stichting Pikulan, Surhuisterveen.