

EBEN-HAEZAR

In medio 1989 had de familie Theedens bezoek gekregen van twee mannen uit Nederland. Zij brachten een brief voor ons van een kennis uit Texel. Die twee mannen waren dhr. Geert Folkerts en zijn kleinzoon. Het was niet moeilijk om ons adres te vinden daar de omgeving van Batu bekend is voor dhr. Geert Folkerts. Wij hadden dhr. Geert Folkerts voordien nooit gekend.

Tijdens het gesprek vroeg dhr. Geert Folkerts aan ons of wij hem kunnen en willen helpen. Ons gedachten zijn natuurlijk dat hij op dat moment in moeilijkheden zat. Toen vroeg mijn man: "Wat kunnen wij u helpen?" Antwoord van dhr. Geert Folkerts was om met hem te willen samenwerken in Indonesië om kinderen van arme gezinnen te helpen dat ze goed naar school kunnen gaan voor hun toekomst en ook een goede Christelijke opvoeding krijgen.



Oproepen

- Wilt u ook anderen in uw omgeving vragen zich als financieel adoptieouder aan te melden? Met nog meer hulpouders kunnen we nóg meer kinderen helpen!
- Giften ontvangen we graag op NL75 INGB 0009 1000 83. Vermeld wel het project of naam en nummer van uw kind waarvoor de gift is bestemd en ook uw naam van de afzender zodat wij weten wie de gever is.
- Alle gulle gevers waarvan wij geen naam en adres weten: heel hartelijk dank!
- De adoptiegelden dienen overgemaakt te worden op banknummer NL43 INGB 0006 2734 00 t.n.v. Stichting Pikulan, Surhuisterveen.
- Vul a.u.b. duidelijk uw eigen banknummer, naam en adres op de bijgesloten acceptgirokaart in, anders komt het bedrag niet over.

Dhr. Geert Folkerts zegt dat hij de voorzitter is van een stichting in Nederland dat stichting Pikulan heet. Hij had ons ook toelichtingen gegeven waarom hij de naam Pikulan heeft gegeven. Mijn man en mijn persoon waren ontroerd dat er iemand van Nederland zo'n grote sympathie en empathie heeft voor Indonesië. Wij zijn blij maar met vragen in ons hart hoe en waar wij die bediening kunnen doen. Wij hebben aan dhr. Geert Folkerts beloofd dat wij eerst in ons gebed zullen brengen en vragen wat Gods wil is. Dhr. Geert Folkerts zegt dat dit Gods antwoord voor hem is. Als dhr. Geert Folkerts iemand in Batu vindt om met hem te willen samenwerken en dat zijn mijn man en mijn persoon. Op dat moment is er nog geen computer of internet, alle berichten gaan langs brieven of telefoon. Dhr. Geert Folkerts had zijn telefoonnummer en dat van zijn dochter aan ons gegeven.

Mijn man en mijn persoon krijgen Gods antwoord van Jesaja 41: 13: Want Ik, de Heere, uw God grijp uw rechterhand aan, Die tot u zeg: Vrees niet, Ik help u. Wij hadden direct gebeld en zeggen dat wij gereed staan om dhr. Geert Folkerts in Batu te helpen. Wij kunnen een paar kinderen in dat jaar helpen met inlichtingen over hun biologische ouders. Wij mogen ook een tik machine kopen om alle brieven te tikken. De bediening voor de kinderen wordt in ons bezoek kamer op karpert gehouden. Dhr. Geert Folkerts heeft de familie Elzerd + Griet Zijlstra ook vastgesteld

Tiga Toedjoeh R.I. Het 3-7 RI (Regiment Infanterie)

Dit als eerste met dienstplichtigen gevulde bataljon werd ingedeeld bij de T-brigade op Midden-Java (november 1946-december 1949).

Vele jaren hebben de mensen die in Indonesië hebben gevochten o.a. tijdens de 'politieacties' samenkomsten georganiseerd. Deze samenkomsten werden regelmatig door Geert Folkerts bezocht nadat hij Pikulan in 1984 had opgericht. Op die manier probeerde hij de hulp aan Indonesië handen en voeten te geven.

De Nederlandse regering erkende de Republiek Indonesië niet als onafhankelijke staat, maar beschouwde haar als een opstandige beweging binnen de kolonie Nederlands-Indië. Nadien (overeenkomst van Linggadjati, 25 november 1946) dient te worden aangetekend dat: "De Republiek de soevereiniteit van Nederland gedurende een overgangperiode had erkend". Wat betreft de politieke acties is er in feite dus geen sprake van een oorlog maar van een opstand.



als tussenpersoon en promotor voor de bediening van Batu naar de st. Pikulan.

Daar wij meer kinderen kunnen helpen hadden wij een stichting opgericht, de naam is Lembaga Pelayanan Titian Bangun Diri, in December 2001. Prijs God dat wij met hulp van de st. Pikulan een stukje grond en gebouw voor de bediening mogen bezitten. Onze dank is ook aan dhr. Jaap v.d. Meer, dhr. Bouke Baron, fam. Harry + Hielkje Folkerts, fam. Nico + Antje Smits en fam. Elzerd + Griet Zijlstra dat wij tot heden mogen samenwerken en de verlangens van dhr. Geert Folkerts voor Batu verder mogen voortzetten. Ik ben persoonlijk God dankbaar dat ik in 2005 dhr. Geert Folkerts en familie nog kan ontmoeten in Nederland. Looft de Heere, want Hij is goed; want Zijn goedertierenheid is in eeuwigheid. mev. F.M. Theedens. Batu-Indonesië.

Note redactie: we hebben de letterlijke tekst weergegeven. Mw. Theedens spreekt nog uitstekend Nederlands op een Indonesische manier.

Nederland had in datzelfde akkoord de Republiek namelijk wel erkend.

Tijdens de bijna vier jaar durende militaire aanwezigheid van Nederland in Indonesië lieten circa 5000 Nederlandse militairen het leven, waarvan ongeveer de helft door gevechtshandelingen en de overigen ten gevolge van ziekten en ongevallen. Nu, zo'n 70 jaar later, zijn er zoveel veteranen overleden, of te zwak om nog naar de samenkomsten te komen, dat het bestuur van de veteranenorganisatie 3-7 RI besloten heeft om de organisatie op te heffen. De gelden die daardoor vrijkwamen hebben ze gedeeltelijk naar Pikulan overgeheveld waarvoor onze dank.



NIEUWSBRIEF STICHTING PIKULAN

Stichting Pikulan wil geïnspireerd en in gehoorzaamheid aan de Bijbel en in een goed overleg met betrokkenen daadwerkelijk mee ijveren voor het instandhouden en zo mogelijk uitbreiden van een negental adoptie- en donatie-projecten in Indonesië.

November 2019

Van de voorzitter

Beste vrienden van Pikulan

Het jaar 2019 loopt naar de laatste maand en dan bent u gewend om een nieuwsbrief van Pikulan te ontvangen. Dit jaar bestaat Pikulan 35 jaar, toch wel iets om even bij stil te staan. Wat Geert Folkerts 35 jaar geleden begon, is uitgegroeid tot een stichting waarbij hier in en rond Surhuisterveen 90 mensen actief bezig zijn. Een geweldige ontwikkeling. Wij ervaren het als een rijke zegen dat we dit zo met elkaar mogen doen.

Als je ziet wat dát voor onze broeders en zusters (en vooral voor de kinderen) in Indonesië betekent! Zij leven vaak onder hele moeilijke omstandigheden (beter gezegd: overleven). Met behulp van Pikulan kunnen ongeveer 800 kinderen naar school, waardoor ze een betere toekomst kunnen opbouwen en meer kans hebben om werk te vinden. Naast de kinderen, wordt ook aan ouderen hulp geboden. Scholen worden geholpen, en diverse medische projecten worden ondersteund. Verder werken we nog samen met een 5-tal andere stichtingen die in Indonesië actief zijn. De promotors onderhouden de contacten met de projecten en met de adoptiekinderen en in Nederland met de adoptieouders. Ook zijn hele mooie contacten ontstaan tussen promotors, projectmanagers en adoptiekinderen.

In de nieuwsbrief van mei heb ik geschreven over de problemen in het project Tanjung

Priok in Jakarta. Gelukkig kan ik nu schrijven dat alles weer zijn normale gang gaat. Wij zijn bijzonder dankbaar voor wat de mensen vanuit het onderwijsproject in de wijk Cillincing hebben gedaan om alles in goede banen te leiden. Zij hebben zorggedragen dat adoptie gelden (alsnog) op de bestemming zijn gekomen. We krijgen dan ook hele blijde en dankbare berichten van de ouders en van de kinderen.

Ismi en het bestuur van Cillincing zijn druk bezig met het vormen van een nieuw bestuur voor Tanjung Priok. We hopen in de volgende nieuwsbrief u hierover te kunnen informeren. Ook wil ik onze promotor Bertine niet vergeten. Ze heeft heel veel contact over en weer met diverse mensen gehad en dat was niet altijd gemakkelijk. Bertine bedankt voor jouw geweldige inzet!

Pikulan krijgt heel veel giften van particulieren kerken verenigingen enz., ook krijgen we af en toe weleens mooie bedragen vanuit een erfenis. In mei werden we verrast toen een notaris uit Sneek ons meedeelde dat Pikulan enig erfgenaam is van de nalatenschap van een mev. uit Joure. Dat betekende inboedel en spaartegoeden. We zijn eerst gaan kijken in Joure. Dat viel ons niet mee: veel werk en weinig mooie verkoopbare goederen. Toch hebben de mensen van de kringloopwinkel alles opgehaald; er moest drie keer worden gereden. Een geweldige prestatie is geleverd door onze mensen. Wij zullen zorgdragen dat alles een goede bestemming vindt. Toch heel bijzonder dat er zo aan Pikulan wordt gedacht en dat zo met ons en Indonesië wordt meegeleefd. Niemand van het bestuur of promotors



kende deze mevrouw persoonlijk. Zij had een adoptiekind en las trouw de nieuwsbrief.

Over de kringloopwinkel kan ik maar een ding zeggen: "fantastisch". Alle medewerkers bedankt voor jullie aller inzet in het afgelopen jaar.

Wij zijn erg blij dat we ook dit jaar weer mochten samenwerken en voelen ons rijk gezegend het afgelopen jaar met alle contacten. In het bijzonder wat we voor de mensen en de kinderen in Indonesië mochten betekenen. Wilt u in de maand december iets extra doen voor een project of voor uw adoptiekind, wilt u dan het project of adoptie nr. van het kind bij uw overboeking vermelden? Voor alle giften en alle hulp die we dit jaar mochten ontvangen, en ieder die zich heeft ingezet op welke manier dan ook voor Pikulan HARTELIJK DANK HIERVOOR of in het Bahasa Indonesië TERIMAH KASHI BANYAK Namens ons allen wens ik ieder een zeer prettige maand december, gezegende kerstdagen en een gezond en voorspoedig 2020 toe.

Hari Natal Memberkati dan Selamat Tahun Baru yang Sejahtera

*Hartelijke groet,
Bouke Baron*

Secretariaat:

Nico en Antje Smits
Stal 221, 9205 AL Drachten
W. www.pikulan.nl
T. 0512 - 840 258
E. secretariaat@pikulan.nl

Adoptiegelden:

NL 43 INGB 0006 2734 00
t.n.v. Stichting Pikulan,
Surhuisterveen

Giften en donaties:

NL 75 INGB 0009 1000 83
t.n.v. Stichting Pikulan
Surhuisterveen

Hoe Ismi naar Pikulan en Nederland kijkt (een bloemlezing)

Voor Pikulan is het heel belangrijk dat onze nieuwe coördinator/projectmanager Ismi leert hoe het helpen van de kinderen in Indonesië vanuit Nederland gebeurt. Daarom hebben we Ismi gevraagd om langs te komen voor enkele weken. Enkele van de ervaringen vanuit Ismi's reisverslag treft u hieronder aan.

"Het belangrijkste is dat ik een beter begrip heb gekregen van hoe Pikulan werkt. Een bezoek aan Kringloop Pikulan was een heel leuke ervaring, omdat ik zag hoe hard ze werken om geld te verdienen voor ons project. Ik ga deze ervaring met de studenten delen en ik hoop dat het hun motivatie kan zijn om hard te werken op school en hun best te doen om een beter resultaat te krijgen. Het was ook belangrijk om het bestuur en de promotors te ontmoeten om hen beter te leren kennen. Persoonlijk begrip is goed om een goede samenwerking op te bouwen.

Ik heb veel geleerd tijdens mijn verblijf in Nederland. Het lijkt erop dat ik in een andere wereld zit omdat veel dingen die sommigen van hen doen in Nederland moeilijk te doen zijn in Indonesië. Hier enkele leuke dingen die ik tijdens mijn verblijf in Nederland heb gevonden: het land is schoner en goed georganiseerd, de mensen maken zich zorgen over hun omgeving, de mensen liggen op schema en zijn op tijd, vrouwen en mannen zijn gelijk, mannen helpen ook in het huis-houden, mensen vertellen altijd hun gevoel over iets (uitgesproken), veel voorschriften op de weg. Hier zijn speciale plaatsen om het afval te verwerken, de mensen zijn echt down to earth, agenda en afspraak zijn belangrijk. Ze praten vrijuit en ze zijn erg open, de mensen zijn onafhankelijk, zelfs de gehandicapten kunnen ook erg mobiel zijn en alles zelf kunnen doen. Er zijn geen huisbewaarders in het huis, de werktijden zijn geen volledige dag, de winkels zijn gesloten op maandag. Er zijn ook speciale stichtingen om mensen met lichamelijke of geestelijke beperkingen te helpen, non-verbale taal (een knuffel, knipoog, hand in hand, enz.) wordt veel gebruikt, weersvoorspelling is erg belangrijk. De verschillende leeftijden zijn niet zichtbaar. De mensen zijn hard aan het werk, minder cashgedreven en blijven doorgaan. Mensen blijven fietsen gebruiken, zelfs in de regen en koud weer. Mensen zijn erg tolerant en de mensen hebben een sterk lichaam. De gepensioneerden zijn nog steeds productief en doen nuttige dingen. De mensen zijn ruimdenkend. Het was een beetje een cultuurschok voor mij dat men zoveel geniet van de zon en dat ze zoveel brood eten. Terwijl we in Indonesië zeggen "geen rijst geen maaltijd". Samenwonen is hier ok en er zijn geen parkeerplaatsen voor jongens op de weg. LGBT is acceptabel, terwijl het in Indonesië een taboe is. De mensen zijn heel direct en open. Ik heb veel geleerd en ik zal proberen dit toe te passen. Het was een zeer waardevolle ervaring. Dank jullie allemaal voor de geweldige ontvangst"



Kerstmarkt in de kringloopwinkel

Kom allen vrijdag 13 december van 16.00-21.00 uur naar de winkel.

- Warme chocolademelk
- Erwtensoepp
- Feestkleding
- Kerststukjes
- Sieraden
- Kerstkaarten
- Kerstcadeaus
- Indonesische artikelen
- Kleurplaatwedstrijd tot 9 jaar
- Op de foto met de kerstman tussen 17.30 en 18.30 uur
- Kerstballen raden in een vaas.

En natuurlijk is de opbrengst van dit alles voor onze projecten in Indonesië.

Wie wil mij sponsoren?



Nathan uit Baturetno 13-01-2011, woont met zijn ouders bij grootmoeder in. Vader heeft erg onzeker inkomen als chauffeur.



Dit is Felisa geboren op 25 nov 2011. Haar ogen zijn slecht. De ouders zijn arm, er is geen normale vloer in hun kleine huisje. Ze leven op de grond. De vader werkt in de Appeltuin in Batu en verdient €60,00 per maand. Terwijl bij een gezin met 2 kinderen de norm ligt rond €240,00 per maand. Dus u begrijpt wel: dit kindje moet worden ondersteund. Want voor het dagelijkse onderhoud is al bijna geen geld, laat staan voor onderzoek en normale bril voor haar ogen. Wie wil of kan haar helpen? Graag reactie naar de promotors van Batu of het secretariaat.



Dit is Felisa. Ze is bijna 8 jaar oud en woont in het lepradorp Batulelling. Felisa haar ouders zijn niet in beeld. Ze woont bij opa en oma en die hebben hulp nodig bij het betalen van het schoolgeld.



Banaya uit project Kasihi Madiun. In december vorig jaar hebben we een aanvraag binnen gekregen voor een adoptiekind. Zijn naam is Banaya en hij is 6 jaar, vader en moeder hebben weinig inkomen zodat Banaya in aanmerking kan komen voor adoptie. We hebben nog geen sponsor gevonden. Wie wil hem ondersteunen?

Dien elkaar in Liefde (Gal. 5:13)

Tijdens mijn vakantie van afgelopen september heb ik bij alle bezoeken binnen twee projecten van Pikulan bovenstaande mogen ervaren. "Dien elkaar in Liefde", is iets wat iedereen die ik heb ontmoet, alle leraren, de docenten en ook de studenten van de theologische hogeschool Diakonos dagelijks in de praktijk brengen.

In en rond Baturetno, het project van Harry Folkerts, heb ik vele scholen mogen bezoeken. Kleine scholen, die met 45 leerlingen eigenlijk te klein zijn om te kunnen voortbestaan (zonder hulp althans) tot grote scholen met ruim 750 leerlingen. Allemaal christelijke scholen met uitersten voor wat betreft de samenstelling van hun leerlingen. Sommige scholen hebben nagenoeg alleen maar leerlingen van christelijke afkomst en andere christelijke scholen hebben leerlingen die voor 90% uit moslimgezinnen komen.

Naast deze bezoeken heb ik samen met zuster Genoveva, de projectmanager in Baturetno, een aantal adoptiekinderen thuis mogen bezoeken. Van Ismi heb ik, kort voor mijn vertrek, een aantal contactadressen van scholen in de regio Wonogiri gekregen. Op deze scholen worden kinderen via de stichting Kasihi ondersteund. Samen met zuster Genoveva heb ik ook een aantal van deze scholen bezocht. Zonder de steun van



Indonesië reis 2020

Voor alle mensen onder u die nog eens naar Indonesië willen: we hopen september/oktober 2020 weer een reis te organiseren. De reis duurt ± 4 weken. Het is de bedoeling dat alle projecten van Pikulan worden bezocht. De reis zal over Java, Sulawesi en Bali gaan, en natuurlijk nemen we de belangrijkste hoogtenpunten van het land zoveel mogelijk mee. Een goede methode om kennis te maken met de bevolking. Het belooft een bijzonder mooie reis te worden. Het maximaal aantal deelnemers is 20 personen. Voor meer informatie en aanmelding kunt u terecht bij het secretariaat, of telefonisch bij Bouke Baron 0512-361975 of mail bouke.baron@hetnet.nl. De uiterste termijn van aanmelding is 1 februari. Prijsindicatie ± € 2.750 p.p.

Pikulan en Kasihi kunnen veel van deze kinderen afkomstig uit arme gezinnen niet naar school.

In mijn eigen project Talang Kasihi in Purwokerto heb ik ook weer diverse scholen mogen bezoeken. Ook hier willen de leraren en schoolleiding de Liefde van God en Gods boodschap van genade aan iedereen doorgeven. Ik zag wel verschillen tussen mijn laatste bezoek in 2014 en nu in 2019. Veel investeringen worden gedaan in wegen en andere infrastructuur (openbaar vervoer, bussen en treinen). De levensstandaard op Java gaat vooruit, maar helaas (nog) niet voor iedereen in dezelfde mate. Er is nog steeds veel armoede, de rijken worden rijker en de armen armer. Daarnaast zag ik ook steeds vaker het woord "sharia" in namen van hotels, scholen, restaurants, winkels e.d. verschijnen. Blijkbaar probeert "men" hiermee bepaald publiek of mensen aan te spreken om toch vooral bij hen te komen eten, slapen, bankieren etc. De gematigde en tolerante moslim in Indonesië lijkt hiermee wat naar de achtergrond te verdwijnen.

Gelukkig zijn er naast deze zaken ook vele positieve dingen te melden. Tijdens mijn verblijf op de campus van theologische hogeschool Diakonos mocht ik van dichtbij ervaren hoe heel veel jonge mensen, afkom-



stig uit diverse meestal arme regio's van Indonesië, de meest belangrijke keuze van hun leven hebben gemaakt. Zij kiezen voor een leven met God, met Jezus Christus. En dat is in het grootste moslimland ter wereld zeker geen gemakkelijke keuze! Deze jongeren, vaak afkomstig uit arme regio's en arme gezinnen, kiezen ervoor om vier jaar achtereen volledig gescheiden van hun familie en hun thuis een opleiding aan de christelijke hogeschool Diakonos te gaan volgen.

Naast dat ze een bijna militair georganiseerd campusleven leiden voor wat betreft lessen en allerlei andere taken (zoals het schoonhouden van slaapverblijven, klaslokalen, schoolterrein, werken in de schooltuin en nachtelijke bewakingsdiensten draaien voor beveiliging schoolterrein) is er ook veel tijd ingeruimd voor geloofsopdracht en geloofsbeleving. Daarnaast gaan de studenten in de weekenden praktisch deze Liefde van God uitdragen in de wijde omgeving van Diakonos, door stage te lopen binnen meestal kleine christelijke gemeenschappen.

Geld dat door Pikulan maandelijks voor de voeding van de studenten gedoneerd wordt, gaat voor een groot deel op aan het kopen van rijst. Met 60 studenten, die normaal gesproken 3 keer per dag rijst eten zijn er hiervan per maand heel wat kilo's nodig. Veel van de groente moeten ze zelf proberen te telen omdat het budget niet toereikend is om alle groente te kunnen kopen. Een klein deel van het voedingsbudget is bestemd voor wat extra groente en tahu, en enkele keren per maand wat eieren, vis of kip. Zeer zeker geen luxe maaltijden.

De huisvesting (slaapverblijven) is inmiddels goed op orde. Zoals in de vorige nieuwsbrief ook al door mij aangegeven is er wel dringende behoefte aan een grotere en betere keuken en bijbehorende eetruimte. Nu moeten de studenten nog noodgedwongen in twee groepen gaan eten. Dit maakt het lastig om alles en iedereen binnen het geplande lunchuur op een rustige manier van een maaltijd te voorzien. We zullen als Pikulan hier nog veel kunnen helpen. Uw gebed wordt zeer op prijs gesteld.

Hartelijke groet, Sjouke van der Meulen