



# NIEUWSBRIEF

## STICHTING PIKULAN

*Stichting Pikulan wil geïnspireerd en in gehoorzaamheid aan de Bijbel en in een goed overleg met betrokkenen daadwerkelijk mee ijveren voor het instandhouden en zo mogelijk uitbreiden van een negental adoptie- en donatie-projecten in Indonesië.*

Mei 2019

## Van de voorzitter

Bij het schrijven van dit voorwoord realiseer ik mij dat het dit jaar 35 jaar geleden is dat Pikulan werd opgericht door Geert Folkerts. Wie had in 1984 bedacht dat het werk zou uitgroeien tot wat het nu is? Zoveel kinderen, ouderen en scholen die we konden helpen en nog steeds zien we het groeien; ongelooflijk toch? We zijn dan ook bijzonder dankbaar dat we met zovelen dit werk mogen en kunnen doen. Dit ervaren we als een rijke zegen van onze God die een ieder van ons de opdracht geeft (heb u naaste lief als u zelf). Pikulan probeert daaraan gestalte te geven door het helpen van de kansarmen in Indonesië binnen de 10 projecten.

Zoals u weet worden er in 10 projecten kinderen financieel geadopteerd ( totaal 392). Verder werken we samen met een 5 tal organisaties die we hulp bieden als er voldoende middelen beschikbaar zijn. Daarnaast worden in twee projecten 192 kinderen geholpen die het schoolgeld niet kunnen betalen. Zij ontvangen een aanvulling op het schoolgeld.

Dit alles is mede mogelijk door de geweldige inzet van onze promotors en van alle medewerkers die in de kringloopwinkel werken. Zonder jullie inzet zouden wij niet in staat zijn om al dit werk te doen. Maar natuurlijk ook dankzij alle giften die wij steeds mogen ontvangen van kerken scholen en particulieren. We zijn erg blij daarmee.

Er gebeurde nu echter iets dat wij liever niet hadden meegemaakt. Wij willen u dit laten

weten omdat we transparant willen zijn en blijven. In Jakarta, ons project Tanjung Priok zijn zorgen over hoe er met het sponsorgeld voor de kinderen is omgegaan. Tijdens de laatste reis in september vorig jaar konden we er bij Ida (de projectmanager van Warakas) niet achter komen wat er aan de hand was. Zij hield de moeilijkheden als privé en wilde er niet over praten. Via ons andere project in Jakarta (schoolsporing Cillincing), waar Ida ook in het bestuur zat, kregen we in februari signalen dat het tussen de ouders en Ida niet goed ging.

We hebben onmiddellijk onze vertegenwoordiger Ismi gevraagd om uit te zoeken wat er aan de hand is. Alles is tot op de bodem uitgezocht. 23 april zijn drie bestuursleden vertrokken naar Jakarta. Zij hebben de ouders van de kinderen en de schoolleiding gehoord en daarna met Ida gesproken. Besloten is de samenwerking tussen Ida en Pikulan te beëindigen. Het bestuur van Cilincing neemt de taken voorlopig over, zij gaat alle ouders van de adoptie kinderen bezoeken en afspraken maken hoe nu verder. Er zijn al contacten gelegd met kandidaat bestuursleden. We zijn blij met het spontane aanbod om ons op deze manier te helpen, zodat de ouders en de kinderen niet de dupe worden van wat er is gebeurd. En de gedupeerde ouders worden schadeloos gesteld.

Op 26 april heeft de afvaardiging een bijeenkomst gehad met alle projectmanagers van Indonesië. Daar hebben zij de problemen van Tanjung Priok besproken. Vervolgens zijn gezamenlijk nieuwe afspraken gemaakt over

rapportage en controle. De aanwezigen waren tevreden en met hun aller inzet worden er nieuwe formulieren gemaakt. Ismi begeleidt dit en na goedkeuring van bestuur en promotors worden deze ingevoerd.

Het bestuur betreurt wat er in Tanjung Priok is gebeurd. Zij heeft direct waar mogelijk stappen ondernomen om dergelijke situaties te voorkomen. Wij zijn van mening dat 95% van alle activiteiten in Indonesië nog steeds prima verloopt, en dat geeft ook weer reden tot dankbaarheid, laten we dat niet vergeten. De laatste 5% komt er ook weer snel bij.

Ik werd al diverse keren benaderd door mensen die vragen wanneer er weer een Pikulan reis is en de eerste aanmelding is al binnen. Zoals het er nu voor staat, wordt er in september 2020 weer een reis georganiseerd. Wat is het toch bijzonder dat er nog steeds zoveel belangstelling voor is! Prachtig hoor. Mocht u ook interesse hebben, geef u dan geheel vrijblijvend op. We willen het liefst met maximaal 20 mensen op reis. Informatie bij Bouke Baron tel 0512361975 of via de mail bouke.baron@hetnet.nl

Wij wensen allen, medewerkers en vrienden van Pikulan, een mooie en gezegende zomer toe.

*Hartelijke groet,  
Bouke Baron*

### **De school is in aanbouw, nu nog de bankjes**

*Weet u nog dat we geld hebben kunnen overmaken naar Lombok na de aardbevingen die daar waren? Inmiddels is de kleuterschool, die op kosten van Pikulan wordt gebouwd, bijna klaar. Nu nog de tafels en stoeltjes en andere schoolmaterialen. Helpt u mee?*

#### **Secretariaat:**

Nico en Antje Smits  
Stal 221, 9205 AL Drachten  
W. [www.pikulan.nl](http://www.pikulan.nl)  
T. 0512 - 840 258  
E. [secretariaat@pikulan.nl](mailto:secretariaat@pikulan.nl)

#### **Adoptiegelden:**

NL 43 INGB 0006 2734 00  
t.n.v. Stichting Pikulan,  
Surhuisterveen

#### **Giften en donaties:**

NL 75 INGB 0009 1000 83  
t.n.v. Stichting Pikulan  
Surhuisterveen



## Dankbaar nieuws van hogeschool Diakonos

**Om direct maar te starten met het goede en dankbare nieuws: het afgelopen jaar zijn 6 afgestudeerden van STT Diakonos geaccepteerd als aspirant ambtenaar. De vers afgestudeerden zijn geplaatst in diverse regio's van Indonesië. Eén van deze kandidaten is Pison Suryanto, een door Pikulan gesponsorde student.**

Veel van de andere afgestudeerden zijn weer teruggegaan naar hun geboortegrond. Daar zullen zij de Heer dienen als onderwijzer of als dominee. Zo is bijvoorbeeld Musi Yaaman Gea weer terug naar zijn dorp op Nias, Noord-Sumatra en is Tri Wahyuningsih weer thuis in Toraja, Zuid Sulawesi. Beide werken als onderwijzer op lokale overheidsscholen.

De tuin van Diakonos levert veel groente, fruit en andere voedingsmiddelen op. Voor eigen



gebruik verbouwen zij onder andere kangkung, komkommers, rode pepers, papaya's, cassave en pinda's.

De school is continu druk bezig om de overheidsregels voor het hoger onderwijs toe te passen en te volgen voor beide erkende studierichtingen.

Helpt u mee en bidt u mee dat er een definitieve eetzaal en keukengebouw mag komen ter vervanging van het kleine, tijdelijke onderkomen waarvan ze nu gebruik maken? De jongens en meisjes moeten nu noodgedwongen apart van elkaar gaan eten omdat de huidige eetzaal te klein is om gezamenlijk te eten.

Bidt u ook mee dat er voorzien mag worden in een reeds lang bestaande wens voor een multifunctioneel gebouw, dat gebruikt kan worden voor de wekelijkse kerkdiensten, de

afstudeerceremonie en andere ontmoetingen op de campus?

Mede door uw giften (individueel en via kerken) en uw gebeden is de huisvesting van de studenten inmiddels prima op orde! De leiding en de studenten zijn zeer dankbaar voor al onze steun en gebeden vanuit Nederland. De christelijke minderheid in Indonesië, waarvan deze jongens en meisjes de toekomstige vertegenwoordigers zijn, heeft onze hulp nog steeds nodig.

## Waar facebook al niet goed voor is

*Een klein verhaal dat we u niet willen onthouden, eigenlijk gewoon omdat we een beetje trots zijn op het resultaat en de inzet van een aantal vrijwilligers. In een kastje, verkregen vanuit een ruiming, vond een klant twee doosjes met foto-negatieven. Koos wist niet meer te achterhalen wie de opdrachtgever was van de ruiming. Maar het ging de Kringloop-medewerkers aan het hart om zomaar een stuk familiehistorie weg te gooien.*

*Meindert heeft een aantal foto's afgedrukt, Arie heeft ze gescand en in digitale vorm doorgestuurd naar Anita. Anita houdt zich naast het kassawerk ook een beetje bezig met onze kringlooppagina op facebook. Zij heeft de foto's geplaatst met een verzoek om ze zoveel mogelijk te delen en dat is gelukt. De oproep is 202 keer gedeeld en 18401 keer bekeken, zie hier de invloed van sociale media.*

*Maar het mooiste is dat ook de familie de foto's heeft gezien en zich bij ons heeft gemeld. Op een mooie zaterdag in maart heeft Arie de negatieven in Siegerswoude afgeleverd. Van zoiets kunnen we blij worden.*

## Adoptiekind geslaagd!

Op de foto is Ribka Bura te zien. Ribka is 22 jaar en ze woont al haar hele leven in het lepradorp Batulelling. Ribka's vader en haar beide opa's en oma's zijn leprapatiënt. Als klein meisje zat Ribka al in het adoptieprogramma van Pikulan. Door het sponsor geld van haar adoptieouders kon Ribka naar school, en na de middelbare school heeft ze nog 3,5 jaar de universiteit gevolgd. Nu heeft ze haar diploma voor Engelse lerares op zak! Ribka gaat nu lesgeven op een middelbare school. Ze is erg trots en dankbaar dat ze via het sponsorgeld uit Nederland zo ver is gekomen.





# Te gast bij de basisschool It Bindt in Sumar

Op 1 april jl waren wij, Elzerd en Gryt Zijlstra, promotors van project Batu, te gast op de Basisschool It Bindt in Sumar. We ontmoetten daar een groep enthousiaste kinderen die met z'n allen gingen sparen voor leeftijdsgenootjes in Indonesië. We hebben met de jongste groepen muziek gemaakt met echte Indonesische muziekinstrumenten, foto's van het project Batu getoond en tot slot nog



een palmboom gemaakt van banaan, kiwi en mandarijntjes. Daarna kwamen de oudste groepen aan de beurt. Met hun hadden we skype contact met mevr. Theedens de projectmanager in Batu. Het verbaasde de kinderen dat Mevr. Theedens zo goed Nederlands spreekt. Alle kinderen mochten na afloop een stukje fruit nemen van de palmboom.

De kinderen gingen zich de hele maand april inzetten om zoveel mogelijk geld op te halen voor de kinderen van ons project. Er zijn heel veel lege flessen opgehaald. Op de dag van de Konings spelen hebben ze auto's gewassen. Zelfs de Pikulanbus kreeg een wasbeurt. Ook konden de kinderen een ritje maken met de becak en er was tot slot nog een high tea georganiseerd. Het was een gezellige dag met een prachtig eindbedrag. In overleg met Mevr Theedens is besloten dat voor het geld een mooie rugtas zal worden gekocht voor elk kind (veel ouders kunnen dit zelf niet betalen). Dit als geschenk voor hun overgang naar de volgende groep. Deze kinderen



hebben nog nooit iets gehad voor de overgang aldus mevr. Theedens.

Kinderen en leerkrachten van de school in Sumar het was een geweldige actie en vanuit Indonesië en stichting Pikulan heel hartelijk bedankt!

## Ismi komt naar Nederland

*In de nieuwsbrief van november 2018 lieten we u kennismaken met Ismi. Zij is sinds enkele jaren onze vertegenwoordiger in Indonesië en reisde ook tweemaal met ons mee langs nagenoeg alle projecten. We zijn heel blij met al het werk dat Ismi voor ons doet en kunnen al niet meer zonder haar. Een van haar grootste wensen is: Nederland bezoeken. Aan die wens willen we graag tegemoet komen en daarom nodigen wij Ismi uit. Kan ze meteen met alle vrijwilligers in Nederland kennismaken.*

## Deze kinderen zoeken nog een sponsor



**Banayu** uit project Kasihi Madiun. Afgelopen december hebben we een aanvraag binnen gekregen voor een adoptiekind. Zijn naam is Benaya en hij is 6 jaar, vader en moeder hebben weinig inkomen zodat Benaya in aanmerking kan komen voor adoptie. Wie wil hem ondersteunen?



**Immanuel** uit project Semarang. Geboren 28 nov. 2011. Zijn vader is overleden. De moeder woont met kinderen in een piep klein huurhuisje



**Theresia Talysta Pati** Geboren 24-10-2010, haar vader is overleden. Ze is zeer arm en woont met haar moeder in een heel eenvoudig huurhuisje. Ook Theresia komt uit project Semarang

## Actie door kinderen voor hun sponsorkind in Semarang

De Mozaïekschool in Drachten heeft onder leiding van 3 studenten een 11 stedentocht georganiseerd. De onderbouw deed spelletjes op het schoolplein en de bovenbouw ging de wijk in met opdrachten. De studenten kregen hulp van de ouders van de kinderen en leerkrachten. Het leverde een mooi bedrag op. De ene helft was voor de actie van Maarten van de Weijden en de andere helft voor hun adoptiekind dat deze school heeft in het project Semarang. Wij (Gerrit en Aagje, promotors) stonden versteld van het prachtige bedrag en originele actie. Hun adoptiekind is een goede leerling; zij wil graag later verder studeren op de universeit. Haar vader is evangelist en ze wonen naast de kerk. Ze moeten rondkomen van de zondagse collecte.



# Nieuwe voorzitter Stichting Kringloop Pikulan

In de laatst uitgegeven nieuwsbrief van de Stichting Pikulan, die van november 2018, heeft u ongetwijfeld het artikel gelezen van de voorzitter van Stichting Pikulan, Bouke Baron, waarin hij o.a. melding maakte van het feit dat ik, Arie Botter, vanaf die datum voorzitter ben van de kringloopwinkel. Maar wie is Arie Botter en hoe kwam hij bij de kringloopwinkel terecht?

Ik ben in 1941 geboren in Den Helder. Op twaalfjarige leeftijd vertrokken mijn ouders naar Rotterdam, mijn vader had daar een baan gevonden. In Rotterdam heb ik de ULO gedaan en daarna de UTS afdeling elektrotechniek. In 1961 werd ik dienstplichtig sergeant bij de Verbindingsdienst van de Koninklijke Landmacht. Op de ULO ontmoette ik ook een heel leuk en lief meisje en we trouwden in 1962 in het mooie stadhuis van Rotterdam. Omdat in de jaren zestig woonruimte te vinden in Rotterdam bijna onmogelijk was, keerde ik terug naar Den Helder, waar volop gebouwd werd voor de marine. Ik kreeg een baan als elektrotechnisch tekenaar op de Rijkswerf en na een jaartje heen en weer reizen van Den Helder naar Rotterdam kregen we een huis, een flatje, in Den Helder. Inmiddels was mijn zoon geboren en na hem kwamen nog twee dochters, deze drie schonken mij zeven kleinkinderen en ondertussen schonken deze kleinkinderen mij weer vier achterkleinkinderen. Ja we hadden het goed in Den Helder totdat het noodlot toesloeg. Mijn vrouw kreeg een hersentumor maar volgens de neuroloog was dit wel goed te opereren. Nee dus, na een huwelijk van bijna veertig jaar overleed ze.

Na drie jaar van alleen zijn, ontmoette ik een Friese vrouw, Baukje. We kregen een relatie, doordeeweeks ieder zijn eigen beslommelingen en in het weekend of vakanties bij elkaar. We hadden het mooi samen en in 2008 trouwden we, onze woonplaats werd Surhuisterveen. Daar zat ik als Hollander tussen al die Friezen, Baukje's familie sprak Fries met elkaar en soms snapte ik er niets meer van. Bij de AFUK heb ik twee winters een cursus Fries gevolgd, ik kan nu een gesprek redelijk volgen, maar het zelf spreken is me nooit gelukt, helaas. Gelukkig zijn de meeste Friezen slimmer dan ik, want zij spreken wel twee talen en zodoende kunnen we elkaar verstaan en begrijpen.

Tja, en hoe kwam ik dan bij de Kringloopwinkel? Nou eigenlijk gewoon uit nieuwsgierigheid. We hadden wat spullen over en Pikulan wilde ze wel hebben. Ik was benieuwd wat onze mooie bank wel niet moest opbrengen in de winkel en dus ging ik kijken. Ik liep daar Koos (Sytsma) tegen het lijf en vroeg hem of ze nog vrijwilligers nodig hadden. Ik had nog wel wat tijd over en wilde me nuttig maken.. Hij zou dit doorgeven en inderdaad, ze konden nog wel een vrijwilliger gebruiken, zo vertelde Gaele Dijkstra mij die



al binnen een week bij ons op de stoep stond. De week daarna werd ik voorgesteld aan mijn nieuwe collega's van de afdeling Techniek en aan alle andere vrijwilligers her en der in de winkel. Wat waren dat er veel, wel zeventig werd mij verteld, hoe moest ik in vredesnaam al die namen onthouden.

Na een jaartje rond gehuppeld te hebben bij de technische jongens werd gevraagd of ik voorzitter wilde worden. Hoewel Bouke het interim voorzitterschap van de kringloopwinkel met verve vervulde was er kennelijk toch behoefte aan een bijna dagelijks benaderbaar figuur. Het heeft me echt een paar weken gekost om een besluit te nemen, ik ben nog maar een broekie binnen de winkel en bovendien gaan bij mij de jaartjes ook al tellen. Maar uiteindelijk heb ik toch ja gezegd en zodoende mag ik me nu aan u voorstellen als voorzitter van de Stichting Kringloop Pikulan. Tot nu toe heb ik er geen spijt van.

## Hoe gaat het nu met Risma?

In november 2018 stond Risma in de nieuwsbrief van Pikulan. Ze was geslaagd voor juf. Inmiddels heeft ze een baan gevonden in Papua. Het is ver weg van het lepradorp in Sulawesi waar ze is opgegroeid. In Papua had ze meer kans op een baan. Ze geeft nu fulltime les op een basisschool aan kinderen in de 5e klas. De kinderen die ze lesgeeft zijn 11 en 12 jaar oud. Ze vind het lesgeven fantastisch en is erg blij met haar baan.



## Oproepen

- Wilt u ook anderen in uw omgeving vragen zich als financieel adoptieouder aan te melden? Met nog meer hulpouders kunnen we nóg meer kinderen helpen!
- Giften ontvangen we graag op NL75 INGB 0009 1000 83. Vermeld wel het project of naam en nummer van uw kind waarvoor de gift is bestemd en ook uw naam van de afzender zodat wij weten wie de gever is.
- Alle gulle gevers waarvan wij geen naam en adres weten: heel hartelijk dank!
- De adoptiegelden dienen overgemaakt te worden op banknummer NL43 INGB 0006 2734 00 t.n.v. Stichting Pikulan, Surhuisterveen.
- Vul a.u.b. duidelijk uw eigen banknummer, naam en adres op de bijgesloten acceptgirokaart in, anders komt het bedrag niet over.