

Onderstaande kinderen zoeken ook nog een adoptie ouder



Axl

Dit is Axl. Hij is 16 jaar en woont in Jakarta en komt uit een gezin met 5 kinderen. Het gezin is erg arm. Soms is er zelfs niet genoeg eten. Ze huren een kleine kamer van 3 x 3 meter waar ze met het hele gezin leven. Axl en zijn ouders hopen dat iemand hem wil helpen met financiële adoptie, zodat hij zijn school kan afmaken.



Alvito Stive

Alvito Stive is geboren 22 januari 2006. Hij gaat naar de 1ste klas middelbare school in Batu. Hij en zijn broertje wonen samen met zijn moeder bij de grootouders in. De vader is 2 jaar terug weggegaan en daardoor staat de moeder er alleen voor met een inkomen van rond de € 40,00 per maand. Wie wil dit kind een toekomst geven?



David Imanuel

David Imanuel is geboren 7 augustus 2008. Hij zit in de 5 de klas van de lagere school in Batu. Vader en moeder werken beide, maar verdienen niet genoeg. Zij wonen in een contacthuisje. Ook heeft hij nog een jonger broertje. Wie wil David ondersteunen?

Anggara gesponsord tijdens de reis



Anggara van 9 jaar had nog geen adoptie ouder. Tot nu toe betaalde Pikulan de kosten vanuit de opbrengst kringloopwinkel. Wat was het mooi dat een van de reizigers ter plekke besloot Anggara de sponsoren. Nu kon meteen de thuissituatie worden bekeken en iedereen wilde graag mee op de foto.

Ramp in Lombok

Door de tsunami op Sulawesi, is de aandacht voor de ramp op Lombok misschien wel iets minder geworden. Toch is ook daar de situatie nijpend en zal Pikulan helpen door een bedrag van € 5000 te doneren via onze vrienden van Stichting Kolewa. Sita, de leider hiervan, staat regelmatig in contact met hun contactpersoon aldaar (Romey). Hij is verpleger in een oogziekenhuis en tijdens de vrije uren zeer sociaal bezig voor de medemensen die zijn getroffen door de aardbevingen. Daarvoor gaf hij in zijn vrije tijd Engelse les in een community-centre. Hij heeft aangegeven op dit moment geen geld nodig te hebben voor voedsel etc, wel voor medicatie en vertelde dat de meeste mensen weer het werk hervatten (voor zover mogelijk) en de kinderen weer naar school gaan. Het laatste soms op geïmproviseerde locaties. Hieruit kon het bestuur destilleren dat de eerste hulp voldoende is, maar dat er geld nodig zal zijn voor de wederopbouw. We menen te kunnen zeggen dat wij een zeer betrouwbare manier hebben gevonden om te kunnen helpen.



NIEUWSBRIEF STICHTING PIKULAN

Stichting Pikulan wil geïnspireerd en in gehoorzaamheid aan de Bijbel en in een goed overleg met betrokkenen daadwerkelijk mee ijveren voor het instandhouden en zo mogelijk uitbreiden van een negental adoptie- en donatie-projecten in Indonesië.

November 2018

Van de voorzitter

Elk jaar is op zich bijzonder. Maar nu kunnen we toch echt terugzien op een heel gezegend jaar, waarin veel gebeurd is. Om te beginnen waren we met 19 mensen in september/ oktober in Indonesië en zijn we langs alle tien projecten geweest. Tien Pikulan projecten en vijf projecten waar we contacten mee onderhouden en die ook door Pikulan worden ondersteund.

Vijf bestuursleden gingen mee, dat was op zich al bijzonder. We zien terug op een gezegende reis, dankbaar dat we onze broeders en zusters en vooral de kinderen mochten ontmoeten en helpen.

Die dankbaarheid kom je ook tegen binnen de projecten. Ondanks dat de mensen heel weinig hebben, is men altijd vrolijk en blij (daar kunnen wij nog wel iets van leren). Wilt u meer over de reis lezen er staat een heel mooi reisverslag van dag tot dag op de website www.pikulan.nl, geschreven door dhr. W met prachtige foto's.

We waren op het eiland Sulawesi toen de aardbeving en de tsunami een ravage aanrichtten. Wij hebben er echter niets van gevoeld ook al waren wij slechts 200 km daar vandaan, maar die ramp is verschrikkelijk. In de Kringloopwinkel was er op 6 oktober aandacht voor. Met allerlei activiteiten en de opbrengst van die dag, kwamen we op het geweldige bedrag van €1000. We hebben

besloten dit aan te vullen tot € 5000 en beschikbaar te stellen voor de slachtoffers in het rampgebied.

Nu ik het over de kringloopwinkel heb, daar kan ik alleen maar een ding van zeggen: "Gewoon fantastisch wat alle vrijwilligers daar presteren en wat we met de opbrengst kunnen en mogen doen in Indonesië en wat dat voor die mensen daar betekent." Ja, eigenlijk hebben we daar niet genoeg woorden voor.

Wat heel plezierig is: Arie Botter heeft zich beschikbaar gesteld als voorzitter van de Kringloopwinkel. Ik (Bouke Baron) heb het drie jaar mogen doen als interim voorzitter, maar we zijn erg blij dat vanuit het midden van de medewerkers iemand is die dit wil gaan overnemen. Arie, veel succes en ik hoop dat je er veel plezier aan mag beleven

Het bestuur heeft in overleg met Wytze en Joan van der Land besloten tot een andere manier van samenwerking te komen. In de praktijk blijkt dat er nogal wat verschil van inzicht is. Besloten is dat Wytze zelfstandig verder gaat met zijn Stichting Kasihi. Hij blijft de 2 projecten van Pikulan aansturen waar kinderen worden geholpen met een aanvulling op het schoolgeld, zodat ze naar school kunnen: Tanjung Priok Cilincing en in Wonogiri.

Met deze laatste nieuwsbrief van het jaar, kijk je altijd even terug en dan zijn we dankbaar dat we zo goed hebben mogen samenwerken als bestuur, promotors en medewerkers in de Kringloopwinkel. Persoonlijk wil ik iedereen heel hartelijk bedanken voor haar/zijn bijdrage aan Pikulan in welke vorm dan ook. Ook wil ik al onze adoptie ouders, kerken en



al onze donateurs hartelijk bedanken voor al uw steun die we mochten ontvangen. Wij ontvingen vele ontroerende reacties. Mede namens onze Indonesische vrienden in het Bahasa Indonesië: Terimah Kashi Banyak. Mocht u aan het einde van het jaar nog iets extra's willen doen voor Pikulan wilt u dan aangeven voor welk project de gift is bestemd? En als het om een adoptie kind gaat, dan graag naam en adoptie nummer vermelden.

Ik wens u allen een prettige maand december, gezegende kerstdagen en een gezond en voorspoedig 2019 toe Hari Natal Memberkati dan Selamat Tahun Baru yang Sejahtera.

Hartelijke groet,
Bouke Baron

Secretariaat:

Nico en Antje Smits
Stal 221, 9205 AL Drachten
W. www.pikulan.nl
T. 0512 - 840 258
E. secretariaat@pikulan.nl

Adoptiegelden:

NL 43 INGB 0006 2734 00
t.n.v. Stichting Pikulan,
Surhuisterveen

Giften en donaties:

NL 75 INGB 0009 1000 83
t.n.v. Stichting Pikulan
Surhuisterveen

Geslaagde studenten

Tussen alle brieven die Sjouke v.d. Meulen, promotor van project Talang Kasih Banyumas (voorheen Mardikenya) ontving, zat ook een bedankbrief van Yosafat Nugraha Putra, adoptiekind van mevrouw S. uit Burgum. De brief is gedateerd op 13 oktober 2017 en gaat over zijn afstuderen aan de Universiteit Diponegoro in Semarang. Yosafat is al een adoptiekind sinds de lagere school. Zijn ouders hadden eerst geen eigen woning, maar woonden in het schoolgebouw. De adoptie is uiteindelijk overgegaan in studie als maritiem technisch ingenieur aan de universiteit.

Mevr. S uit Burgum is hem blijven sponsoren en Pikulan heeft de voor de studie noodzakelijke extra financiële middelen beschikbaar gesteld. Yosafat is één van de vijf snelste

studenten van zijn jaargang. Hij heeft de studie binnen de 4 jaar gehaald (is 3 jaar en 9 maanden) met een zeer goed eindresultaat. Uiteraard is Yosafat zijn adoptieouder en Pikulan zeer dankbaar voor de hulp die hij mocht ontvangen. Hij hoopt dat hij na deze studie een goede baan kan vinden, zodat hij in de toekomst op zijn beurt ook kinderen in vergelijkbare omstandigheden helpen en, zoals hij zelf ooit zat, financieel kan ondersteunen.

Op dit moment werkt hij voor een bedrijf in Purwokerto, helaas nog niet in zijn eigen vakgebied, maar er lopen enkele sollicitaties. We vertrouwen erop dat dit goed komt. Wij wensen Yosafat Gods zegen en alle goeds toe voor de toekomst.



Dit is Risma, ze is 22 jaar oud en ze woont in het lepradorp. Ze is een wees, en ze is opgevoed door een oom en tante. Vanaf haar 7e jaar is Risma geholpen door het adoptieprogramma van Pikulan. Na de high school is Risma door gaan leren en ze heeft een studie gevolgd voor lerares. Na jarenlang leren en stage lopen is ze geslaagd en kon ze Pikulan afgelopen september trots vertellen dat ze haar diploma heeft gehaald! Ze zal nu als juf gaan werken op een basisschool.



Ismi, onze nieuwe medewerker in Indonesië

Al sinds 2016 werken we samen in Indonesië met Ismi Purwati. Wij zijn met haar in contact gekomen via Wytze en Joan van der Land van Stichting Kasihi. Zij werkt voor Wytze als er gescreend of ter plekke iets geregeld moet worden.

In 2016 is zij een deel van de reis op Java met ons mee gereisd en er ontstond een warm contact in de groep en met de twee leden van het bestuur. Sindsdien heeft Ismi zaken voor Pikulan geregeld, en dat doet zij voortreffelijk. Dit jaar is Ismi weer met ons langs de projecten op Java gereisd. Er waren nu 5 mensen van het bestuur bij betrokken, en we waren allen onder de indruk van Ismi's mogelijkheden, kennis en kunde voor Pikulan binnen de projecten. Zij spreekt Bahasa Indonesia, kan uitstekend Engels spreken en schrijven en is van plan Nederlands te leren. Op dit moment begrijpt ze al heel veel. Ismi is heel plezierig in de omgang met de reisgroep (dus ook met het bestuur) en in het bijzonder met de projectmanagers ter plaatse. Wij zijn erg blij met dit contact en we hopen nog jaren samen te mogen werken. Als u haar wilt ontmoeten geeft u zich dan op voor de reis van 2020. Zij zal als het aan ons ligt zeker ook dan weer van de partij zijn.



Een ambulance voor de kliniek Baturetno



Een van de hoogtepunten tijdens de reis was het moment dat Harry, de promotor van dit project, voor de net aangekochte ambulance het lint mocht doorknippen. Dankzij een grote gift van de kerken uit Haarlem kon deze zo begeerde ambulance worden aangekocht. Nu kunnen de zieken van huis worden gehaald of naar andere ziekenhuizen worden gebracht.

Ismi bezoekt project Kasihi Madiun

Op uitnodiging van Rudia, projectmanager Kasihi Madiun, is Ismi enkele dagen meegelopen in het project. Wij ontvingen een prachtig rapport. Deze informatie is waardevol omdat wij gedurende het bezoek nooit zoveel indrukken kunnen krijgen.

Enkele feiten:

- Elke tweede maandag van de maand komen de adoptie ouders en kinderen bijeen. Behalve dat ze met elkaar God danken en bidden, ontvangt men informatie, doen ze soms een activiteit met elkaar (bijv. kerstkaarten maken) en eten ze met elkaar. Op dat moment wordt het adoptiegeld ook uitgereikt.



- Ismi bezocht 4 microkrediet bedrijfjes. Een daarvan lichten we graag uit: Een adoptie ouderpaar ontving in 2012 een startkapitaal. Zij selecteerden plastic flessen, maalden deze fijn in een door hen aangeschafte machine en verkochten dit aan de fabriek om te recylen. Na verloop van tijd had men steeds meer verzamelpunten, de zaken gingen erg goed, maar de prijs van de plastic flessen daalde. Toen heeft men opnieuw geld geleend voor een meer geavanceerde maalmachine en maakt men veel meer omzet. Op dit moment gaan de zaken zo goed dat ze 4 mensen in dienst hebben kunnen nemen. En hun kind hoeft niet meer te worden gesponsord vanuit Nederland. Een prachtig voorbeeld, vind u niet?



Zich bemoeien met de armen

In Batu werden we door de ruim 100 adoptiekinderen ontvangen en was er een mooi programma. Veel zang, muziek en dans en ook een prachtige 'preek' die mevrouw Theedens voor ons had vertaald en die we graag letterlijk aan u door willen geven:

Een interessante geschiedenis van iemand die Esther heet. Esther is een weeskind, zonder vader of moeder. Dit is een droevige geschiedenis. Zij was niet in verzorging en leiding van haar ouders. Het geeft een invloed voor Esters toekomst. God heeft haar oom Mordechai gegeven als vervanger van haar ouders. Wij zijn er zeker van dat Esther niets heeft, zij is arm. Onder Mordechai's opvoeding kan zij goed opgroeien. Zij heeft een goede mentaliteit en is sterk in haar godsdienstig geloof. Ofschoon Mordechai in verbanningsoord leefde en onder spanning zat, doet hij toch zijn verantwoordelijkheid voor Esters leven. Mordechai is niet alleen een verzorger voor Esther, maar hij is haar pleegvader. Door deze status heeft Mordechai niet alleen bemoeienis voor het sociale en de toekomst van het leven, maar hij leert Esther goede en rechtvaardige dingen te doen. Resultaat is dat Esther begrip heeft van de betekenis van het leven, zij is voor de medemens aanwezig, heeft een sterk geloof en een goede mentaliteit. Wij (St. Pikulan en project Batu) zijn allemaal steun-ouders en hebben een belangrijke rol voor de toekomst van de zwakke en beperkte kinderen. Onze steun zal kinderen voortbrengen met een sterk geloof en goede mentaliteit om ook de medemens te mogen en kunnen helpen.

Oproepen

- Wilt u ook anderen in uw omgeving vragen zich als financieel adoptieouder aan te melden? Met nog meer hulpouders kunnen we nóg meer kinderen helpen!
- Giften ontvangen we graag op NL75 INGB 0009 1000 83. Vermeld wel het project of naam en nummer van uw kind waarvoor de gift is bestemd en ook uw naam van de afzender zodat wij weten wie de gever is.
- Alle gulle gevers waarvan wij geen naam en adres weten: heel hartelijk dank!
- De adoptiegelden dienen overgemaakt te worden op banknummer NL43 INGB 0006 2734 00 t.n.v. Stichting Pikulan, Surhuisterveen.
- Vul a.u.b. duidelijk uw eigen banknummer, naam en adres op de bijgesloten acceptgirokaart in, anders komt het bedrag niet over.