

Banjir (storm) in Magelang

Dat het in Indonesië kan stormen weten we wel, maar toch verrast het ons hoeveel schade er kan ontstaan. Vooral aan de woningen van arme mensen.

Deze mensen hebben weinig in te brengen tegen een storm, omdat hun huizen niet erg stevig zijn gebouwd. En hoe zou dat nu komen?

Wel, er is geen geld om deugdelijk te bouwen. Dus, zuchtend en met een gevoel van onmacht gaan deze mensen na een storm aan het werk om de boel weer op te bouwen. Je vraagt je af hoe ze de flexibiliteit kunnen opbrengen. Immers, er komt wel weer een storm. En de opbouw gaat dus van storm naar storm.

Gelukkig willen ze elkaar helpen met de wederopbouw. En ook dankzij uw hulp konden we het dorp Magelang (bij de Borobudur) direct helpen en kunnen Chris en Ati verder met de opvang van de 25 kinderen.



Kerstperikelen

Een bloemlezing uit de verslagen van de projectmanagers over de kerstgift die we in december hebben gegeven. We hadden gevraagd om zorg te dragen voor niet alleen de eigen kinderen, maar ook voor de arme mensen rondom het project zodat deze de liefde van Christus konden ervaren.

Vanuit Magelang: "We would like to thank you very much to PIKULAN FOUNDATION because of your support us, so we can celebrate the Christmas day well. All of them who get the Christmas present also say thank you very much to Pikulan Foundation who have great respect and so careful to."

Van Rudia uit Madiun: "This package is very important for the poor people to witness the love of christ to the poor people especially the poor people in the area of Kasihi Madiun the poor people are happy and feel that with this package it is meaningful in this difficult economic condition and they thank Pikulan and Kasihi and are grateful!"



Oproepen

- Wilt u ook anderen in uw omgeving vragen zich als financieel adoptie-ouder aan te melden? Met nog meer hulpouders kunnen we nóg meer kinderen helpen!
- Giften ontvangen we graag op NL75 INGB 0009 1000 83. Vermeld wel het project of naam en nummer van uw kind waarvoor de gift is bestemd en ook uw naam van de afzender zodat wij weten wie de gever is.
- Alle gulle gevers waarvan wij geen naam en adres weten: heel hartelijk dank!
- De adoptiegelden dienen overgemaakt te worden op banknummer NL43 INGB 0006 2734 00 t.n.v. Stichting Pikulan, Surhuisterveen.
- Vul a.u.b. duidelijk uw eigen banknummer, naam en adres op de bijgesloten acceptgirokaart in, anders komt het bedrag niet over.



NIEUWSBRIEF STICHTING PIKULAN

Stichting Pikulan wil geïnspireerd en in gehoorzaamheid aan de Bijbel en in een goed overleg met betrokkenen daadwerkelijk mee ijveren voor het instandhouden en zo mogelijk uitbreiden van een negental adoptie- en donatie-projecten in Indonesië.

Mei 2018

Vanuit het bestuur

Zoals u gewend bent van ons, ontvangt u in mei een nieuwsbrief van Pikulan. Het jaar 2018 staat voor ons in het teken van de komende reis. In september hopen we met 19 mensen weer af te reizen naar de projecten in Indonesië. Net als twee jaar geleden gaan we weer 4 weken met elkaar optrekken. Eigenlijk is het heel bijzonder dat er steeds weer mensen geïnteresseerd zijn in wat Pikulan doet in Indonesië. Ook is het heel speciaal dat er mensen voor de tweede en derde keer meegaan. Als bestuur zijn we daar erg blij mee en dankbaar voor.

Vanuit het bestuur gaan er deze keer 6 mensen mee. Ook dat is uitzonderlijk, meestal zijn het er 2 of 3. Als alles volgens plan verloopt, gaan we alle projecten bezoeken. Wanneer u interesse heeft, kunt u alles volgen via de website www.pikulan.nl. Ook hopen we de projecten van Sjaki-Taris-Us, Kolewa Foundation, Kasih Bunda, St. Kasihi en de familie Sukmawati in Magelang te bezoeken.

Dit zijn 5 organisaties waar we de afgelopen jaren contacten mee onderhouden. Wanneer er iets extra is om te besteden, dan ondersteunen wij hen financieel. Dit was de afgelopen jaren mogelijk door de geweldige mooie omzet van de kringloopwinkel. U leest in deze nieuwsbrief bijv. wat het werk van Kasih Bunda inhoudt in Indonesië. We hopen samen met alle reisgenoten op een mooi weerzien van alle mensen in de projecten, en hopen ook zelf te kunnen zien hoe het geld is besteed en hoe het met de kinderen gaat. Elke keer als je weer in de projecten komt valt er één ding heel erg op, en dat is de blijdschap en dankbaarheid die zowel van de kinderen als van de ouders uitstralen. Ondanks dat men heel erg weinig heeft, is men ontzettend vriendelijk en gastvrij. Wanneer je bij de mensen thuis op bezoek komt, staat er altijd wat te eten klaar en je beledigt de mensen als je niet iets gebruikt. Dit is in al de projecten hetzelfde, daar word je wel eens stil en klein van.

Onze kringloopwinkel draait op volle toeren en er worden nog steeds hele mooie omzetten gemaakt. In maart konden we een nieuwe vrachtauto (bus van 2015 met 75000 km op de teller) in gebruik nemen. De oude

had een ernstige storing en moest veel geld kosten aan reparatie. In geweldig goed overleg met Alex Kooistra uit de Harkema, konden we deze bus kopen en hopen we net als de vorige hier weer jaren mee vooruit te kunnen.

Wij zijn ontzettend dankbaar met onze kringloopwinkel en met al die vrijwilligers die elke week maar weer druk zijn om alles voor elkaar te krijgen. Denk aan het ophalen en bezorgen van heel veel meubels, het sorteren en prijzen, het controleren en evt. repareren van alles waar elektra aan zit, en het presenteren in de winkel, en het schoonhouden van de winkel, mensen die voor de koffie zorgen, enz. enz. Maar dit alles is ook mogelijk dankzij de geweldige inbreng van goederen door u. Door jullie aller inzet worden er in Indonesië

Secretariaat:

Nico en Antje Smits
Stal 221, 9205 AL Drachten
W. www.pikulan.nl
T. 0512 - 840 258
E. secretariaat@pikulan.nl

Adoptiegelden:

NL 43 INGB 0006 2734 00
t.n.v. Stichting Pikulan,
Surhuisterveen

Giften en donaties:

NL 75 INGB 0009 1000 83
t.n.v. Stichting Pikulan
Surhuisterveen

heel veel kinderen geholpen en ondersteund en worden er heel veel ouderen geholpen. Namens al die mensen heel hartelijk dank en ook namens het bestuur hartelijk dank voor jullie inzet.

Met de zomer in het vooruit zicht sluit ik af en wens ik ieder een hele mooie zomer toe.

Hartelijke groet
Bouke Baron

Nieuwe bus Kringloopwinkel

Heeft u hem al zien rijden? De nieuwe bus van Pikulan? Wat is ie mooi hè!

Niet alleen de verkoop van tweedehands spullen in de winkel is enorm gestegen, de aanlevering van goederen is navenant gegroeid. Daar zaten we met een probleem! Terwijl onze vorige bus steeds meer mankementen vertoonde, moesten we steeds meer gaan vervoeren. Vooral omdat we ook graag aan de vraag willen voldoen om goederen op te halen. Vele vrijwilligers helpen elke dag mee om de Kringloopwinkel draaiende te houden.



Waar we nog behoefte aan hebben: enkele chauffeurs en rijders die als vrijwilligers willen meewerken. Wanneer u belangstelling hebt, kunt u contact opnemen met de voorzitter Bouke Baron.

AVG ook voor Pikulan van toepassing

Vanwege de nieuwe wetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming hebben wij uw toestemming nodig om voortaan uw adres te gebruiken voor het toesturen van de nieuwsbrief.

Wanneer u niets laat horen bij het secretariaat, betekent dit dat u akkoord bent.

Wat zou het mooi zijn wanneer nog meer mensen onze nieuwsbrief willen lezen. Wilt u dit in uw familie- en vriendenkring rondvragen? Alvast hartelijk dank dat u wilt optreden als ambassadeur voor Pikulan

Indonesië reis 2018

Zoals u al hebt kunnen lezen, hopen we van 7 september tot 6 oktober naar Indonesië te gaan. Voor allen die iets mee willen geven voor hun adoptiekind het volgende. Alleen een envelop met brief of foto, of een paar euro kan worden meegegeven. Cadeaus in welke vorm ook, kunnen beslist niet meer. Dit omdat extra gewicht erg duur is, en de goederen daar goedkoper zijn dan in Nederland.

Verder kunt u ons volgen op www.pikulan.nl we hopen er zoveel mogelijk elke dag een verslag op te plaatsen.



Kasih Bunda

We werken nu al een paar jaar samen met de stichting Kasih Bunda die werkzaam is in Jakarta en op het eiland Timor. Van oorsprong zorgde deze stichting voor tientallen adopties naar Nederland.

Nu werken ze, net als Pikulan, voor de mensen in Indonesië en zorgen zij voor ongeveer 40 financiële adopties. Ook proberen ze geld bij elkaar te schrapen voor een kindertehuis in Jakarta en voor rijst en medicijnen voor de arme mensen op Timor. In dat kindertehuis kun je ook overnachten, er zijn 5 gastenkamers. De kinderen zijn opgeleid om gasten te verzorgen, kamers te reinigen, kleding te wassen en maaltijden te bereiden. De kamers hebben airco en badkamer. De kosten zijn € 30 per nacht voor 2 personen incl. 3 maaltijden. Mocht u interesse hebben, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van Pikulan.

Pikulan onderschrijft deze doelstellingen en heeft geholpen deze doelstellingen te realiseren met behulp van de prachtige reventen uit onze kringloopwinkel. Nu horen we dus ook regelmatig hoe deze stichting probeert om te helpen. Pikulan hielp o.a. met de realisering van een woning van een gezin op Timor. Het gezin is uit huis gezet, zij huurden dat huis en de eigenaar was wat anders van plan met de grond. De mensen hebben cement en stenen gekregen om een huis te bouwen, dat was lang niet genoeg. Zij moesten nu leven in een hutje van golfplaten.

Wat is de stichting Kasih Bunda van plan voor de toekomst? Zij hebben behoefte aan 96 zonnelampen die elektriciteit overdag opslaan zodat de mensen 's avonds lampen hebben om te lezen. Zo'n lamp heet een waka-waka. De aanschaf van al deze lampen kost € 2.400.

Wie wil deze kinderen en hun gezin sponsoren?



Dhimas
Dhimas is op 11 oktober 2005 geboren. Hij wil graag door u worden geholpen. Zijn vader en moeder hebben een baan, maar het inkomen is zo weinig dat ook hier hulp geboden is.



Rangga
Rangga is op 09 november 2009 geboren. Hij wil graag adoptie-ouders. Zijn vader is chauffeur maar kan met drie kinderen lang niet rondkomen van wat hij verdient. Daarom doet Rangga mee aan het project.



Immanuel
Immanuel is geboren op 17 februari 2005. Hij zit in de zesde klas van de lagere school (groep 8). Hij zoekt een familie die hem financieel wil steunen, zodat hij naar school kan.



Sylvia
Fidelis Sylvia Falma is geboren op 1 april 2010 woont. Sylvia woont samen met haar vader bij haar grootmoeder. De moeder van Sylvia is overleden. Haar vader is oproepkracht in de akkerbouw. Overdag wordt Sylvia groten-deels door haar grootmoeder opgevangen.

Batulleling

Wie aan Indonesië dierbare herinneringen bewaart, beleeft een grote vreugde aan het herkennen van woorden, klanken en geuren die ergens in het onderbewustzijn zijn blijven hangen. Ineens weet je het weer: ja, zó ruikt een durian, dát is de wat bittere rook van houtskoolvuurtjes. Hoor eens: het heldere metalen gerinkel van een siroopventer, de langgerekte roep van een wandelende sateh verkoper, het krakend doorzwiepen van zijn zwaarbeladen pikul, zijn hijgende adem en schuifelende voetzolen bij het wiegelgangetje waarin hij zijn draagbaar eetwinkeltje voort toorst.

Zo ongeveer beschreef Johan Fabricius zijn herinneringen aan Indonesië. Bijna poëtisch. Maar wat is de keerzijde van Indonesië nu, behalve de duizenden brommertjes en de stinkende steden? Wij werden opgeschrikt door het bericht, dat de lepra patiënten van het dorp Batulleling met hun hele familie moeten verdwijnen naar een streek verderop, omdat er huizen zullen worden gebouwd op de plaats waar hun dorp is gevestigd. Dit heeft de plaatselijke regering besloten. Sentiment is uitgesloten in deze harde maatschappij Indonesië. Onze eerste gedacht was: Hier hebben we weinig vat op. Waar zouden we kunnen helpen?

Later blijkt, dat de Gereformeerde Zendings Bond de grond heeft gekocht voor het lepradorp. En deze grond zou hebben overgedragen aan de kerk in Torajaland. Was dit zo'n 40 jaar later dan toch een vergissing? Het blijkt dat deze kerkvorsten de mensen weg wil hebben omdat zij dollartekens in hun ogen hebben, zodat zij de grond aan de regering kunnen verkopen. Een stukje uit de email van onze projectmanager Maria vertelt ons: "Batulleling is bought by Holland People for Lepra People but now Toraja Church Board thinks this is their land... We hope Pikulan can speak with GZB Board in Holland what is going on with Batulleling now... They give the Batulleling to Toraja Church? So Toraja church tells to us we have no right for stay so they tell us next time we will leave this place... this is not rumour but True because we go to speak with master from Toraja Church Board."

Het bestuur van Pikulan heeft weinig hoop dat zij wat kan doen, maar we zullen alles op alles zetten om deze mensen, die toch al dubbel zijn geraakt enige soelaas te bieden.



Hoe gaat het met de theologiestudie van Joshua?

Eerder plaatsten wij een oproep om Joshua te sponsoren voor een theologiestudie. Fantastisch dat al heel snel een plaatselijke kerk deze kosten voor rekening wilde nemen. En het gaat heel goed. Joshua is al een eind op weg. En wat zo mooi is: hij heeft al 10 Moslim leiders tot het christendom gebracht. Zij bidden nu 5 keer per dag tot Jezus.

EEN DAGJE MEELOPEN met MEILINA GABRIELA

05.00 opstaan, bidden, bed op maken

06.00 naar school vertrekken, en op school leren tot 14.00 uur

09.00 vertrekken haar ouders om de gebraden broodtjes te verkopen. De ouders verkopen op verschillende plaatsen. De ouders komen ongeveer tegen 15.00 uur thuis.

14.15 - 16.00 thuis helpen met de af was en 't huis

16.00 - 19.00 leren op bed met haar schrijf tafeltje

Nadien avond eten, even TV kijken met haar ouders dan naar bed.