



NIEUWSBRIEF

STICHTING PIKULAN

Stichting Pikulan wil geïnspireerd en in gehoorzaamheid aan de Bijbel en in een goed overleg met betrokkenen daadwerkelijk mee ijveren voor het instandhouden en zo mogelijk uitbreiden van een negental adoptie- en donatie-projecten in Indonesië.

Mei 2017

Secretariaat:

Nico en Antje Smits
Stal 221, 9205 AL Drachten
W. www.pikulan.nl
T. 0512 - 840 258
E. secretariaat@pikulan.nl

Adoptiegelden:

NL 43 INGB 0006 2734 00
t.n.v. Stichting Pikulan,
Surhuisterveen

Giften en donaties:

NL 75 INGB 0009 1000 83
t.n.v. Stichting Pikulan
Surhuisterveen

Van de voorzitter

Zoals u van Pikulan gewend bent, ontvangt u in mei van elk jaar een nieuwsbrief, waarin we proberen de activiteiten aan u door te geven. Er is al weer van alles gebeurd. Er is in Tanjung Priok een compleet nieuw bestuur gekomen. De voorbereiding was in september en is nu gerealiseerd. Een samenwerking tussen kerk, school en maatschappij en daarin is ook het oude bestuur van Ida Erlany aangesloten. Op deze manier hopen we nog meer kinderen te kunnen helpen om met een kleine toelage van Pikulan naar school te kunnen (blijven) gaan.

De financiële adoptie van kinderen blijft gewoon zoals het was en wordt geregeld door Ida, maar door het breder te maken zijn er ook meer mensen betrokken vanuit de samenleving. Zo werkt er ook een broeder Paulus mee. We hebben hem tijdens de reis ontmoet en een gesprek met hem gehad. Wij waren diep onder de indruk van wat hij in zijn

eentje daar betekent voor de armsten in het haven gebied Tanjung Priok. Een bijzonder woord van dank komt toe aan Ismi die voor ons daar de zaken heeft behartigd en de samenwerking tot stand heeft gebracht.

Wietse en Joan van der Land hebben het promoterschap op zich genomen van het gehele project Tanjung Priok, en Bertine gaat de adoptie kinderen van dit project begeleiden. Nu we toch bij de promotors zijn beland geef ik de volgende veranderingen door. Gerrit en Aagje Dijkstra hebben Tanjung Priok gewisseld met Semarang. Siebe en Feikje doen de (financiële) administratie van alle adoptie kinderen. We zijn blij met deze oplossing.

Usaha Mulia en wat er verder op Bali is (denk aan de samenwerking met Sjaki-Tari-Us) wordt door Joke en Dirk Van Duyn uit Katwijk behartigd. Zij stellen zich verderop in deze nieuwsbrief zelf aan u voor. Dit geldt ook voor Nettie Ramos, die het promoterschap van Triwindu heeft overgenomen, ook zij was bij de laatste reis mee. Nettie is geboren in Indonesië, ook hier zijn we erg blij mee. De nieuwe promotors heten we welkom in de Pikulan familie.

Als er een nieuwe promotor komt, neem je vaak afscheid van een ander. In dit geval heeft Mattie Folkerts al een poosje geleden aangegeven te willen stoppen. Wij vinden dat jammer, maar hebben alle begrip voor Mattie. Langs deze weg: heel erg bedankt wat jij voor Pikulan en Triwindu in het bijzonder hebt betekend Mattie. Je bent er weer ingestapt toen het project in een heel



moelijke situatie zat en toen heb je op een geweldige manier het project weer op de rails gezet.

In de nieuwsbrief van december plaatsten wij een oproep voor Joshua Mohammed Jasin die graag een opleiding wil gaan volgen tot predikant (kosten ongeveer € 600 per jaar gedurende drie jaar). De diaconie van CGKV Surhuisterveen heeft zich hiervoor ingezet en wil de kosten en het gezin helpen de komende drie jaar. Prachtig! Hartelijk dank hiervoor.

Over het afscheid van Wytze en Joan die met hun camper de zijde route rijden leest u verderop in deze nieuwsbrief meer. Ze hopen een reis te maken van 36.000 kilometer en te eindigen in Singapore. Dit alles ten bate voor het project Tanjung Priok.

Onze kringloopwinkel blijft het bijzonder goed doen; daar zijn we enorm dankbaar voor. Er is volop aanbod van goederen en er zijn altijd klanten die wat kunnen gebruiken. Prachtig hoe hier wordt samengewerkt. En dat alles om de armste kinderen te helpen in onze projecten in Indonesië.

We hebben afscheid genomen van Janny IJtsma en Harmke Veenstra, medewerkers



vanaf het eerste uur. We weten dat het voor ons allen een keer komt, maar we missen jullie wel. Bedankt voor alles wat jullie hebben gedaan voor Pikulan.

Hebt u al een kijkje genomen op onze vernieuwde website? U kunt ons nu nog beter volgen via www.pikulan.nl. Reacties hierop zijn altijd welkom.

Mocht u deze zomer op vakantie gaan dan wensen we u een prettige vakantie en als u dicht bij huis blijft mooi weer en een gezegende zomer toe gewenst.

*Hartelijke groet,
Bouke Baron*

God verbindt

We gingen naar onze kennissen toe omdat ze geld hadden gestort maar er niet bij hadden vermeld waarvoor. Die avond vertelden zij, dat het maar een éénmalige betaling was omdat ze daarna een ander doel op hun weg hadden gekregen.

Een predikantenechtpaar (Chris en Ati) in het dorp Magelang op Java had de hulp dringender nodig. Ze proberen 14 weeskinderen te onderhouden en wonen in de kerk met een aantal van die kinderen. Een eigen woning en eigen kinderen hebben ze niet. Het dak van de kerk lekt en er ligt nu een zeil over om de regen, zo goed en zo kwaad als dat gaat, buiten te houden. Er is geen geld voor een dakreparatie, omdat de meeste gemeenteleden erg arm zijn. De moeder van Ati woont samen met haar man in Groningen en verkocht zelf gemaakte Indische koek aan de Toko in Groningen om geld naar haar dochter te kunnen sturen. Echter, dit lukt niet meer altijd vanwege gezondheidsproblemen. Tot overmaat van ramp is Ati ziekelijk geworden.

Bij de uitbarsting van de vulkaan Merapi, is ze daar de mensen gaan helpen. Nu heeft ze longproblemen. De verbinding met Pikulan was gauw gelegd. Een week later leek het tiende project geboren. Natuurlijk zijn we nog bezig om alles nog na te trekken en te

regelen in verband met de betrouwbaarheid, maar alles lijkt gunstig. Ook hebben we direct iets gedaan aan de gezondheidstoestand van

Ati. Daarnaast proberen we nu een adoptie-administratie te organiseren. Misschien denkt u er wel over om een kind te adopteren, of wilt u helpen het dak van die kerk te repareren. Vermeld u dan bij uw betaling: "project Magelang dak" of neem voor adoptie contact met ons op. Gewoon secretariaat@pikulan.nl.



Sponsorreis voor Tanjung Priok

Wij zijn onze wereldtour met onze camper, volgens plan, op 11 maart, na een sponsorde brunch, begonnen. Het was een emotioneel vertrek. We realiseerden ons dat we onze kinderen, kleinkinderen, andere familieleden en vrienden een lange tijd niet zouden zien nog spreken. Er waren lieve woorden van iedereen die ons heeft uitgezwaaid. Daarna ben je samen en begint het avontuur. Bouke Baron, onze voorzitter, heeft het begin bedrag van onze actie voor Tanjung Priok nog bekend gemaakt en daar ga je dan. We zijn redelijk snel via Duitsland, Tsjechië, Hongarije en Servië naar Sofia gereden. Daar onze eerste rustdagen gehad. Het was nog koud en onderweg moest het kachelkje 's avonds aan.

Sofia (Bulgarije) is enerzijds een mooie oude stad en anderzijds een trieste, armoedig ogende, oud communistische verzameling van woonblokkendozen. Daarna op Turkije aangekoerst. Je merkt dat de kwaliteit van de wegen afneemt en de ouderdom van de auto's toeneemt. Een soort rijdend museum van Lada's, Zastava's, Fiat 124 en Renault 12. De mensen ogen niet vrolijk, ze zien er net zo triest uit als hun omgeving. Daarna nader je de Turkse grens. We werden regelmatig op de hoogte gehouden van de politieke ontwikkelingen tussen Nederland en Turkije. Toch werden wij aan de grens aller-vriendelijkst behandeld.

Het verblijf in Turkije begon in Istanbul. Hier voel je dat je op het snijpunt bent van Oost en West, voor wat betreft de handel via de

zijderoute en de religies. Hier heb je Grieks Orthodoxe, Armeense, Katholieke kerken, Joodse synagogen en Islamitische moskeeën. De jongelui kleden en gedragen zich meer Westers en de ouderen meer Oosters. Tijdens onze reis door Turkije hebben we veel gastvrijheid genoten. Heel veel oude bezienswaardigheden gezien, waaronder de Blauwe Moskee en de Aga Sofia in Istanbul. Het laatste bouwwerk was eerst kerk, daarna moskee en is door de stichter van het moderne Turkije, Kemal Ataturk, tot museum gebombardeerd om religieuze ruzies te voorkomen.

Na Istanbul zijn we naar Safranbolu, het centrum van de Turkse safraanteelt gegaan. Via de havenstad Trabzon door een schitterend berglandschap, met nog sneeuw op de weg, naar het



grensgebied met Iran gereden. Steeds meer politieposten onderweg, omdat we inmiddels door het Koerdische gebied rijden. Dan nader je de Iraanse grens en dringt het tot je door dat je weer een andere wereld binnen rijdt. Turkije uit gaat snel. Dan rijdt je niemandsland binnen en zie je op afstand de grote portretten van 2 grijnzende Ayatollahs. De poort gaat open en sluit zich achter jou. .

Vanuit Tabriz hebben wij inmiddels Teheran bezocht. Met de camper gestaan bij de Holy Shrine van Ayatollah Khomeiny. Volgens jonge Iraniërs een totale verspilling van geld om zo'n imposant mausoleum te maken. De jeugd mist hier de vrijheid en is van het

regiem van de laatste Sjah nu in een religieuze dictatuur terecht gekomen.

Via de oude, 2500 jaar geleden gebouwde, paleisstad Persepolis staan we nu (half april) een paar dagen in Shiraz. De oude wijnstad, waar nu geen druppel meer is te vinden.

De actie Tanjung Priok loopt door tot wij aan het eindpunt van onze reis zijn gekomen in Singapore. Sommige Pikulan vrienden hebben reeds geld overgemaakt, hebben wij inmiddels van Bouke Baron begrepen. Wij hebben ook een rekensommetje gemaakt. Als iedere lezer van deze nieuwsbrief een muntje van 20 eurocent per dag tot, 15 oktober, in een potje doet, dan halen wij een euro per kilometer bij elkaar voor de kinderen van Tanjung Priok. Zij hebben het immers broodnodig. Nodig ook familie en vrienden uit. Een muntje van 20 eurocent betekent één kind één dag naar school.

Doe mee!

Groet van Wytze en Joan uit Shiraz in Iran



(note redactie: het reisverslag is ingekort, maar u kunt het volledige verhaal lezen op de website: www.camperreisdrachtensingapore.nl)

Informatie giften aan Pikulan

Velen van u hebben een aangifte inkomstenbelasting voor 2016 ingevuld of laten invullen. Misschien is het volgende voor u interessant. De giften die u aan Pikulan betaalt, zijn aftrekbaar van de belasting, omdat wij een ANBI instelling zijn. De belasting maakt verschil tussen een **gewone gift** en een **periodieke gift**.

Wat is een gewone gift

Een gewone gift is een donatie of bijdrage aan Pikulan. Ook betaalde adoptiegelden voor uw adoptiekind(eren) is een gift. De belasting stelt enkele voorwaarden voor aftrek als gewone gift:

- Uw gift gaat naar een algemeen nut beogende instelling (ANBI), dit is Pikulan.
- U kunt aantonen dat u de gift hebt gedaan. Via kwitantie of bankrekening.
- Voor aftrek van giften geldt een **drempel**. Het bedrag daarboven mag u aftrekken. Het drempelbedrag is 1% van uw drempeelinkomen (Het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3.)

Wat is een periodieke gift

De gift is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst en voldoet aan drie voorwaarden;

- U geeft jaarlijks hetzelfde bedrag aan Pikulan. Bijvoorbeeld adoptiegeld.
- U betaalt het bedrag 5 jaar achter elkaar, langer mag ook.
- U legt in uw overeenkomst vast wanneer uw jaarlijkse gift stopt. Bijvoorbeeld als u overlijdt.

U mag uw periodieke gift helemaal aftrekken als u aan deze voorwaarden voldoet. U hebt dus geen drempel waarboven u de gift pas mag aftrekken, het **hele bedrag** is direct aftrekbaar.

Het vervolg

Wanneer u meer wilt weten hoe u voor deze regeling in aanmerking komt.

- Ga naar de site van de belastingdienst. Kijk onder belangrijke thema's en klik op aftrekposten. Op dit scherm staat *Snel naar "Mag ik mijn gift aftrekken"*. Nu komt u op de pagina waarop u kunt kiezen uit 2 situaties. U klikt op *Ik geef aan een ANBI* en op het volgende scherm klikt u op *Periodieke giften en gewone giften. Wat is het verschil*.
- U klikt nu op de regel *Wat is een periodieke gift*. In het midden van de pagina ziet u een blauwe balk met de tekst *Overeenkomst periodieke gift sluiten*. U klikt op deze balk.
- De overeenkomst periodieke giften kunt u downloaden. (Periodieke gift in geld.) Dit formulier bevat 2 delen:
 - 1 Overeenkomst Periodieke gift in geld *Exemplaar voor de schenker*
 - 2 Overeenkomst Periodieke gift in geld *Exemplaar voor de ontvanger*U vult beide exemplaren in en ondertekent ze. Daarna stuurt u **beide** formulieren naar: Secretariaat Pikulan, Stal 221, 9205 AL Drachten.

Het secretariaat vult het deel voor de stichting in en geeft de formulieren een uniek nummer. Het deel *Exemplaar voor de schenker* ontvangt u retour.



Op uw aangifte voor inkomstenbelasting vermeldt u bij de periodieke gift het unieke nummer (transactienummer). Tevens vult u daar op uw aangifte het RSIN nummer in. Dit vindt u op de website van Pikulan onder *Contact*.

Heeft u nog vragen?

Wanneer er nog vragen zijn, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat Nico en Antje Smits, of adoptie administratie, Siebe Vlasma. Zie voor adressen en telefoonnummers onze website www.Pikulan.nl

Voorstellen Ismi Purwati

Bij een samenwerking kom je soms echte extraatjes tegen. Zo komt uit de samenwerking met Stichting Kasihi een superpluspunt voort. Ismi Purwati, een onderwijzeres, werkt al jaren in Indonesië voor Stichting Kasihi en is nauw betrokken bij de screenings.

Zij voert ook opdrachten uit als controles op betrouwbaarheid, gesprekken met schoolhoofden en verkenningen. Nu mag Stichting Pikulan hier ook gebruik van maken. Zo heeft zij geholpen bij de besprekingen van Triwindu in Solo en het oprichten van een bestuur voor het nieuwe Project Tanjung Priok. En bijvoorbeeld bij het verkennen van het nieuwe project Magelang heeft zij voor ons een juist beeld kunnen scheppen.

Een geweldige en betrouwbare aanwinst waar we nog veel mee zullen samenwerken. Ismi heeft een poosje met de Pikulanvrienden mee gereisd, zodat Bouke en Siebe haar nu ook persoonlijk kennen.

Wie wil mij sponsoren?



In het project Tanjung Priok in Jakarta project zitten momenteel een paar kinderen zonder sponsor, die het wel nodig hebben. In Jakarta is veel armoede.

Hati is een meisje van 12 jaar. Het is een slim meisje. Ze woont met haar vader en moeder en 2 broertjes en 1 zusje in een klein huisje(kamer) van 3x3. Ze hebben een bed waar ze met het hele gezin op slapen. Het dak van het huisje is kapot, dus als het regent hebben ze het water binnen staan. Vader heeft een baan, gemeentewerker. Hij ruimt de straten op. Hij verdient niet genoeg geld om voor zijn 4 kinderen de school te betalen. Moeder is thuis bij de kinderen.



Daken slaapzalen van Diakonos inmiddels waterdicht!

Graag kom ik nog even terug op onze oproep in de vorige nieuwsbrief voor hulp aan de theologische hogeschool STT Diakonos. Diakonos is een onderdeel van het project Talang Kasih Banyumas. Mede dank zij uw giften en een extra donatie van onze stichting Pikulan zijn de beide slaapzalen nu voorzien van metalen golfplaten. De inwonende studenten kunnen nu ook in de regentijd in een droge en gezondere omgeving studeren en slapen.

De keuken is ook vernieuwd en er is een degelijke eetzaal bijgebouwd. Deze eetzaal is, zoals u op de foto kunt zien, multifunctioneel en wordt ook gebruikt voor het geven van lessen. Het terrein rondom de gebouwen wordt ook stukje bij beetje aangepakt en voorzien van erfverharding. Veel van de werkzaamheden op en rond de campus worden

gezamenlijk door de docenten, studenten en medewerkers uitgevoerd.

Namens iedereen van Diakonos dank ik u hartelijk voor uw bijdrage, of dit nou in de vorm van een gift of in de vorm van een gebed was. Er blijven uiteraard nog genoeg wensen over voor wat betreft verdere

verbetering van de studentenhuisvesting en meer leslokalen. Maar Rome is ook niet in één dag gebouwd en zij voelen zich zeer gesteund door onze betrokkenheid vanuit Fryslân en Nederland. Uiteraard zijn zij momenteel al zeer gelukkig en tevreden met de huidige verbeteringen.

De leiding, leerkrachten en studenten van STT Diakonos blijven net als wij vol vertrouwen op onze opgestane Heer en Heiland. Wij mogen ons blijven verheugen in zijn liefde en genade. Toevallig las ik net in een dagboek van A.F. Troost de volgende woorden: "Het evangelie nodigt ons uit de twijfel op te geven, te leven als een nieuwgeboren kind: afhankelijk, vertrouwend, in stille overgave. Een baby maakt geen analyse van het begrip 'liefde'. Een baby geniet ervan." Laten wij daar een voorbeeld aan nemen om te leven als kinderen van de opstanding!

*Hartelijk groet,
Sjouke v.d. Meulen, promotor*



Bedankt alle gevers

Regelmatig mogen wij giften ontvangen. Omdat niet altijd de naam en het adres bekend is, kunnen wij geen persoonlijk bedankje sturen.

**Daarom via deze weg:
alle gevers bedankt.**

Nieuwe promotors stellen zich voor

Joke en Dirk van Duyn

Joke's vader werd eind 1946 als dienstplichtige naar Nederlands-Indië uitgezonden en daar ontmoette hij zijn Moluks-Javaanse liefde. Na de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd en enkele jaren op Nieuw-Guinea vestigden zij zich in 1952 definitief in Katwijk. Joke en ik zijn beiden geboren en getogen in Nederland, maar we hebben een sterke band met Indonesië. Eind 2015 ontmoetten wij Harry en Hielkje Folkerts, die ons enthousiast vertelden over de Pikulan projecten, over de succesvolle kringloopwinkel en over de tweejaarlijkse Pikulan reizen langs de projecten in Indonesië.

Onze interesse voor Pikulan was gewekt en in september 2016 hebben we met Pikulan een bijzondere reis gemaakt langs alle projecten op Java, Sulawesi en Bali. Vooral de persoonlijke ontmoeting tussen adoptieouders en adoptie-kinderen heeft op ons veel indruk gemaakt. Tijdens de reis heb ik het bestuur verteld dat wij ons willen inzetten voor Pikulan. Februari 2017 hebben wij het project Usaha Mulia (Nobele Inspanning) overgenomen van Bertine van Vliet. Samen met het lokale projectteam op Bali gaan we onderzoeken hoe wij de jarenlange samenwerking tussen Pikulan en Usaha Mulia in de komende jaren zullen voortzetten.

Nettie Ramos

Mij is gevraagd om in een paar woorden te willen vertellen waarom ik de promoterschap binnen Pikulan wil gaan doen. De voornaamste reden is dat ik het heel jammer zou vinden als het project Triwindu zal worden stopgezet en er zo goed als niets meer voor de kinderen gedaan wordt.

Ik heb er heel lang over moeten nadenken om het wel of niet te doen, omdat ik eigenlijk niet een persoon ben om te organiseren, maar meer een doe mens ben, maar heb uiteindelijk voor een 'ja' gekozen. Bovendien wil ik wel graag wat voor de medemens doen en is dit natuurlijk een kans om het te doen. Ik vertrouw erop dat het allemaal gaat lukken en ik weet ook dat ik vanuit Pikulan wel veel hulp zal krijgen, vooral in het begin. Ik hoop op een prettige samenwerking.

Praktische hulp

Als voorbeeld hoe giften worden gebruikt vertellen wij over mevrouw Fajar, die kreupel is, en haar 3 kinderen niet kan overleven zonder extra hulp.

Dokter Darmayanti heeft voor het project Semarang een kerstgift ontvangen van de medewerkers van Dunlop. De echtgenoot van mevrouw Fajar heeft zijn gezin verlaten toen mevrouw Fajar kreupel werd. Vooreerst probeert mevrouw Fajar te overleven door snacks te maken en te verkopen aan immigranten vanuit Saudi Arabië.

Die groep is echter nu vertrokken zodat ze geen afzetgebied meer heeft. Oplossing: zij ontving een haan en 3 kippen en een hok en voer. Zodra de kippen eieren gingen leggen, kwamen er ook nieuwe kippen. Op dit moment heeft ze al 6 kleine kippen. Deze kan ze verkopen, evenals de eieren.

Oproepen

- Wilt u ook anderen in uw omgeving vragen zich als financieel adoptieouder aan te melden? Met nog meer hulpouders kunnen we nóg meer kinderen helpen!
- Giften en donaties ontvangen we graag op NL75 INGB 0009 1000 83. Vermeld wel het project of naam en nummer van uw kind waarvoor de gift is bestemd en ook uw naam van de afzender zodat wij weten wie de gever is.
- De adoptiegelden dienen overgemaakt te worden op banknummer NL43 INGB 0006 2734 00 t.n.v. Stichting Pikulan, Surhuisterveen.
- Vul a.u.b. duidelijk uw eigen banknummer, naam en adres op de bijgesloten acceptgirokaart in, anders komt het bedrag niet over.



Promoten Pikulan, helpt u mee?

Zoals u op de foto kunnen zien hebben wij een mooie Pikulan stand hier op de Binningsdei in de Lawei te Drachten.

Wij willen ook graag bij uw vereniging of kerk komen, om onze foto's te laten zien over de 9 projecten die Pikulan steunt. Wij ontvangen dan graag een gift voor 1 van de 9 projecten

en we zouden dan graag onze Indonesische artikelen verkopen. Kunnen we op uw hulp rekenen?

Voor informatie kunt u contact opnemen met Hinke de Vries telnr. 0512-303064 of email arno.hinke@ziggo.nl